

# Lindens Lawaai: een ware muziekbeleving

**LINDEN** - Vanaf deze zomer is de Lindense operazangeres Deirdre Angenent gestart met een heel gevarieerd en aantrekkelijk muziekproject voor jonge kinderen. "Ik ben begonnen met iets heel nieuws, namelijk Lindens Lawaai. Het is geboren in coronatijd omdat ik momenteel niet op de internationale bühne kan staan."

✍ Door Jos Janssen

Vol enthousiasme is Deirdre aan de slag te gaan. "Ik denk dat het een prachtig initiatief is voor kinderen en (groot)ouders. In samenwerking met XXS Kinderopvang heb ik al twee cursussen gegeven die heel erg aansloegen. Het zijn muziekbelevingscursussen voor kinderen en (groot)ouders met peuters in de dorps accommodatie de Burcht in Linden."

Er is een cursus Muziekplezier voor peuters van 1,5 tot 4 jaar met ouders of grootouders daarbij. Deze cursussen zijn op woensdagochtend. Het duurt 45 minuten en gestart wordt om 9.00 uur en om 10.00 uur. De lessen hebben een vast patroon wat voor die kinderen heel herkenbaar is. Een grote mascottepop Paco, een prentenboek, het Lawaailied, luis-

teren naar muziek, muziekinstrumentjes, vertelpantomime. "Heel veel variatie wat peuters echt leuk vinden."

Daarnaast is er een cursus voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Op maandagmiddag en donderdagmiddag vanaf 15.00 uur na school. Het duurt 50 minuten. Ook om 16.00 start nog een cursus. Het is voor kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 van de



Initiatiefneemster Deirdre Angenent.

basisschool. Deze cursus heet Herfst & Feest. "Ik pas me aan de actualiteit en de beleving van kinderen aan. Kinderen hebben van zichzelf een creatieve geest en een sterke verbeeldingskracht. Deze elementen zoek ik op en daar gaan we mee aan de slag. Gegarandeerd succes!"

De cursus zit ook in het aanbod van Sjors sportief/actief. "Binnenkort gaat de inschrijving daar voor open. Kinderen houden heel erg van muziek en bewegen. Op een hele speelse manier wordt alles aangeboden. Mijn achtergrond is natuurlijk de vele ervaring die ik opgedaan heb met muziek, zang. Na de opleiding conservatorium heb ik ook nog de opleiding docent Nederlands gedaan. Twee jaar voor de klas gestaan. Ik ben nu moeder van drie kinderen."

"In deze tijd van corona zijn mijn optredens minimaal. In september heb ik een paar galaconcerten in Essen. Helaas zonder groot orkest maar met een pianist. Wellicht nog leuk om te vermelden is dat ik op zondag 11 oktober een concert verzorg in de Cuijke Schouwburg, samen met mijn pianist."

"Het is heel jammer maar begrijpelijk dat veel is stil gelegd.



Het logo van Lindens Lawaai.

Maar deze nieuwe muzikale initiatieven slaan fantastisch aan. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen dit als heel erg leuk beleven. Daarnaast geef ik workshops op locatie en ver-

zorg ook kinderfeestjes."

Meer informatie over het aanbod en mogelijkheid voor inschrijven op: [www.lindenslawaa.nl](http://www.lindenslawaa.nl)