

Ik vind het een eer om vandaag voor U te mogen spreken. Het betekent veel voor mij om de mensen te herdenken die hier overleden zijn. Het spijt mij, maar mijn Nederlands is niet er goed, en daarom zal ik de rest van mijn toespraak in het Engels vervolgen.

Wat is de definitie van moed? Volgens het woordenboek is het kracht terwijl je pijn of verdriet ervaart. Kracht om te doen wat gedaan moet worden tijdens gevaarlijke en moeilijke omstandigheden. De mannen die hier stierven vatten die definitie perfect op. Ik wil spreken over moed omdat het direct verband houdt met wat we boven alles koesteren, onze vrijheid. Zonder moed, zonder mannen en vrouwen die bereid zijn door de pijn en gevaar te gaan, kan er geen vrijheid zijn. Zoals we herhaaldelijk in de geschiedenisboeken hebben gezien, kan onze vrijheid, wanneer ze onbewaakt is van ons worden afgenomen. Het zijn echter de mannen en vrouwen, zoals degenen die hier 75 jaar geleden stierven, die de moed hadden om door de pijn en het lijden voor onze vrijheid te vechten, die het verschil uit maken. Zoals zoveel dingen in het leven, zijn het de kleine dingen die het verschil maken. En verder is het de som van deze dingen. Het is de combinatie van kleine moedige handelingen, zoals het oversteken van de Waal, de Britten in Arnhem en de eindeloze moed van het Nederlandse verzet. En van mannen als Lt James Martin, Lt Walter Voight, SSsg Vernon Kassekert, SSsg Anthony Biondo en Pvt Ralph Bellesfield. Deze individuele moedige daden hebben uiteindelijk het verschil gemaakt. Deze daden van moed, zoals door vele conflicten is bewezen, stellen ons in staat te bereiken wat we het meest koesteren, onze vrijheid.

Als luchtmachtman is het een eer om hier te komen en onze gevallen, moedige helden met u te herdenken. Ik kan me alleen maar de gruwel voorstellen waarmee ze geconfronteerd werden op de dag dat ze omkwamen. Maar wat er nu toe doet, is dat ze het hebben gedaan. Ze hadden de moed en daarom hebben we vandaag vrijheid. Ter ere van deze dappere mannen die hier 75 jaar geleden stierven, zal ik het credo van mijn eigen dienst met u delen, maar het klinkt er ongeacht in door.

Ik ben een Amerikaanse marine luchtmachtman. Mijn land heeft voor mij het beste vliegtuig gebouwd dat de mensheid kent. Ze hebben me de opdracht gegeven het te gebruiken om ons land vrij te houden. Met mijn eer, moed en toewijding zal mijn vliegtuig elke taak kunnen uitvoeren. Ik zal altijd onthouden dat ik deel uitmaak van een onverslaanbaar team, het Naval Aircrew Team van de Verenigde Staten. Luchtmachtman zijn is geen gemakkelijke taak. Als ik koud, heet of moe ben, zal ik mijn bemanning niet teleurstellen. Tijdens het vliegen zal ik altijd ijverig en waakzaam zijn om mijn bemanning te beschermen. Als we in de strijd vliegen, moge de hemel dan over onze bemanning waken en ons beschermen tegen de vijand, zodat we weer kunnen vliegen.

De mannen die we vandaag eren hebben hun taak voltooid. Er is geen enkele manier om het ooit te weten te komen, maar wat zou er gebeurd zijn als ze hun taak niet zouden hebben voltooid tijdens het droppen van de 82^{ste} airborne divisie gedurende Operatie Market Garden. Wat als ze hadden omgedraaid? Wat als ze de moed niet hadden gehad? We kunnen hier vandaag staan, als bondgenoten en vrije mensen en zeggen, ze hadden de moed, ze voltooiden hun taak en met dit monument zullen we hun offer herinneren.

Chief Warrant Officer Nick Howlett