

Herstart wandelgroep Linden.

Voor alle Lindenaren die van wandelen houden.

In 2000 zijn we in Linden met de training voor de Vierdaagse van Heleen en Jos Bakker, met een aantal enthousiaste wandelaars mee gaan doen.

Heleen nam de organisatie op zich en zorgde voor de organisatie.

Na dat eerste jaar hebben we deze traditie voortgezet.

Ieder eerste zondag van de maand starten we om negen uur bij de Burcht met een wandeltocht van rond de 15 km. We waren gemiddeld met zo'n 10 personen. We reden met een aantal auto's gezamenlijk naar het beginpunt van de route in de omgeving van Linden. Onderweg of aan het einde van de tocht dronken we gezamenlijk een kop koffie.

Dit hebben we 17 jaar volgehouden, maar met de loop der jaren nam de animo af.

De klad kwam er in toen in de Burcht op de zondagochtend om 9 uur een yogagroep werd gestart waaraan een aantal van de fanatieke wandelaars deelnam en dat was het einde van de traditie.

Toen de Yogalessen naar Grave verhuisden gingen er stemmen op om de wandelgroep een nieuwe kans te geven.

Lidmaatschap of iets van die aard is niet nodig, doe je incidenteel mee dan is dat prima. Er hebben al een aantal mensen te kennen gegeven dat ze weer graag mee willen doen.

Voorgenomen wandeldata: 7 april 5 mei 2 juni 7 juli. Verzamelen voor de Burcht. Vertrek om 09.00 uur

Heb je zin om ook mee te wandelen:

Ben je geïnteresseerd stuur een mailtje naar eangenent@hotmail.com

Vriendelijke groeten Erna van den Boom