

## **Pasen**

Pasen is het belangrijkste feest van de Kerk. Het gaat om het leven en niet om de dood. Toch eisen de dood, het lijden en het verdriet ongewild een belangrijke plaats op in ons leven. Als mensen, die willen leven, kunnen we dat niet ontkennen. In Linden is dat in de afgelopen periode duidelijk geworden.

We moesten afscheid nemen van drie mensen uit het dorp, die ons aan het hart gingen, ieder op hun eigen manier en ook voor ieder verschillend. Verdriet is eenzaam; medemensen kunnen het niet wegnemen hoogstens proberen het draaglijker te maken. Verdriet laat zien dat we kwetsbaar zijn en als mensen moeten we proberen er iets tegenover zetten, wat ons weer krachtiger maakt.

Trots, dankbaarheid en vooral vertrouwen, geloof, hoop of iets om voor te gaan. De gemeenschappen waar je deel van uit maakt, je gezin en familie, of ruimer gezien vrienden, buurt en dorpsgemeenschap spelen daarbij een belangrijke rol: het gevoel erbij te horen en er toe te doen is van niet te onderschatten betekenis.

In groter verband gebeurt eigenlijk hetzelfde. Onze wereld is heel groot –misschien wel te groot- geworden door alle informatie die over ons wordt uitgestort: rampen, oorlogen, geweld en politieke crisissen met bijbehorende denkbeelden van mensen over de oorzaken van alle onheil. We maken ons zorgen, voelen ons kwetsbaar en gaan in de verdediging. Het is best moeilijk overeind te blijven en een kompaste vinden om koers te houden, om vertrouwen te hebben, geloof of hoop. Je voelt je soms machteloos en in die toestand krijg je van de onheilsprofeten oplossingen aangereikt, die verdacht veel op onzinnen lijken. Soms geloof je je oren niet, maar constateer je dat toch heel veel mensen er wél in geloven. Zijn dat allemaal lichtgelovige opportunisten, baantjesjagers en ontspoorde (“geradicaliseerde”) strijders voor de “goede zaak”? Of zijn we zelf de weg kwijt?

Het verhaal van Pasen gaat daar ook over. Het lijdensverhaal gaat over slachtoffers van jaloezie, macht, onrecht, onbegrip, afrekening. Daartegenover staan barmhartigheid, mededogen, hulp, gemeenschapszin, geborgenheid, bereidheid te delen in geluk en goed, oog hebben voor nood en verdriet. We noemen het de ‘zachte krachten, die op Paasmorgen de overhand krijgen.

Als we Pasen vieren dan ontkennen we niet dat er dood en verdriet is maar voelen we ons verbonden met de zachte krachten. We geloven of hopen dat die krachtig genoeg zijn om ons echt in leven te houden. Is dat ons kompas?

*JvdB*

## De Goede Week 2019 in Linden

Binnen onze Lindense Geloofsgemeenschap heilige Lambertus besteden we in de Goede Week altijd nog meer zorg en aandacht aan de liturgische vieringen, dan we gewoonlijk al doen. Dat is te merken aan de voorbereidingen van voorgangers, zangers, organist en koster. Er staat zichtbaar en merkbaar iets belangrijks te gebeuren.

In de Veertigdagentijd hebben we iedere zondag stil gestaan bij de tekst van het Veertigdagenlied en bij de bijpassende overweging. Beide teksten riepen op tot verstillen en herbronning, goed samengevat in het slotcouplet:

O, God, vernieuw de dorre grond,  
verzacht wat is verhard:  
maak ons gehoorzaam aan uw woord  
en mensen naar uw hart!

We onderstreepten die woorden met het ontsteken van telkens een nieuwe kaars op de Menora, de zevenarmige kandelaar, als symbool van het brandende braambos uit het Oude Testament (*exodus 3*)



Het is de plaats waar Mozes antwoord kreeg op de vraag in wiens naam hij het volk uit Egypte moet leiden.

*‘Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “Ik zal er zijn’ heeft mij naar u toegestuurd”.*

In de laatste dagen van de Goede Week willen wij binnen onze Geloofsgemeenschap die aanwezigheid van God ervaren in de bijzondere liturgische vieringen.

**Palmzondag – viering om 09.30 uur – voorganger Theo Lamers**

Op die dag richt de liturgie zich op de intocht van Jezus in Jerusalem. Enthousiaste volgelingen halen hem met zwaaiende palmtakken als Verlosser in. Even lijkt het er voor hen op dat hij aan hun verwachtingen zal voldoen, maar al snel klinkt het ‘mijn koninkrijk is niet van deze wereld.’

In de viering worden de Palmtakjes gewijd.

Het Palmtakje voor thuis bij het kruisbeeld wordt uitgereikt.

**Witte Donderdag– viering om 19.00 uur – voorganger Frans Smulders**

De herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn Apostelen. De kerk staat dan stil bij de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.



Binnen onze geloofsgemeenschap richten wij ons die dag op het breken van het brood en we geven daarmee gehoor aan de oproep van Jezus zelf: ‘doe dit tot mijn gedachtenis’. In veel van onze zondagvieringen doen wij dat ook daadwerkelijk. Indrukwekkend is altijd het einde van de Witte Donderdagviering waarbij als voortekenen van de Goede Vrijdag het altaar van alle versieringen wordt ontdaan.

## **Goede Vrijdag – viering om 19.00 uur – voorganger Trees van den Broek**

De dag waarop we aandacht hebben voor het lijden en sterven van Jezus. Bijna overal in de Christelijke samenleving zijn gelovigen op dat moment stil en ingetogen. Sommigen bidden de 'Kruisweg', anderen luisteren of bezoeken de Matteüs Passion.



In onze liturgie hebben we aandacht voor het lijden en sterven van Jezus en brengen we een bloemenhulde bij het kruis met onze zelf meegebrachte bloemen. Het Kruis, dat voortaan het symbool is van het Nieuwe Leven dat ons met Pasen is aangezegd.

## **Paaszaterdag 21.00 uur Paaswake in de Martinuskerk in Cuijk**

Tijdens deze viering worden de Paaskaarsen voor alle Geloofsgemeenschappen van onze Martinusparochie gezegend en wordt het Doopwater gewijd.

## **Pasen – viering om 10.00 uur – voorganger Herman van Rhee**

Het Hoogfeest van Pasen, zo beleven we deze zondagmorgen. De liturgie is uitbundig en vol symboliek. De nieuwe Paaskaars vanuit de Martinuskerk in Cuijk wordt in ons midden ontstoken en ook het Doopwater brengen we binnen in onze kerk.

Het Gelegenheidskoor luistert deze bijzondere viering op.

Tijdens de collecte in deze Paasmorgenviering hebt u de gelegenheid om uw Vastenaktiebijdrage op de schaal aan te bieden. U kunt dat doen door gebruik te maken van het Vastenaktiezakje, maar ook door gewoon uw bijdrage op de schaal te leggen. Elders in dit blad leest u meer over de Vastenaktie.

Na afloop van deze Paasmorgenviering drinken we gezamenlijk koffie in De Burcht.

De Voorgangers wensen u een inspirerende week.

## Vastenactie 2019: Water verandert alles

*Iedere dollar die in water en sanitairevoorzieningen wordt geïnvesteerd, levert een economisch rendement op tussen de drie en 34 dollar.*

*Bron: WHO*



Even minderen voor een ander

**VASTENACTIE**  
EEN ACTIE VAN SICHINGHWA

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.

Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras,

naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

**Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!**

Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf waterprojecten in de schijnwerpers.

### **Een waterput voor Baboursaye, Niger**

In Niger willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité is het handhaven van de hygiëne rondom de put.

### **Goed waterbeheer in Kivu, Congo**

In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen.

### **Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië**

Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Er worden onder andere watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd.

### **Veilig drinkwater in JocoteArriba, Nicaragua**

De inwoners van JocoteArriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier. Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree. Een waterput en elektrische pomp - die werkt op zonnepanelen! - gaan zorgen voor veilig drinkwater in het dorp.

### **Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone**

Vervuild water zorgt in Kambia District voor veel ziektes onder de bevolking. Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, MasherieThenkle en KontaDubalai een waterpomp krijgen én watercomité 's.

### *Wat hebben we in 2018 kunnen doen?*

*De definitieve cijfers zijn nog niet vastgesteld, maar we kunnen u wel alvast een indicatie geven van de resultaten die we met elkaar hebben bereikt in 2018. We hebben 63 projecten gesteund voor in totaal € 2.018.421. Daarmee hebben we zo'n 80.000 mensen op de een of andere manier kunnen helpen: met bijvoorbeeld voorlichting, training, een opleiding, schoon water, medische zorg, opvang en begeleiding en voedsel. We hielpen ook mensen in noodsituaties, zoals op Sulawesi.*

***Zoals vorig jaar gemeld in 'Rond de Lindense Toren', heeft de Vastenactie 2018 in onze Geloofsgemeenschap € 239, - opgebracht.***

De Contactgroep H. Lambertus Linden

### **In Memoriam Martien Schoenmakers**

In gedachten zien we Martien Schoenmakers nog staan bij de ingang van Linden tijdens de Vierdaagse, in gildetenuue met hellebaard. Hij is waarschijnlijk de meest gefotografeerde Lindenaar.

Martien werd maar 69 jaar oud, te jong naar onze huidige menselijke maatstaven maar wel een mens die heeft geleefd en die herinnerd wordt om wat hij voor ons heeft betekend. Zijn afscheid in onze kerk en De Burcht was een groots gebeuren. Het was zo vanzelfsprekend dat iedereen daar bij was.

Er zijn vele mooie oprechte woorden aan hem gewijd: als echtgenoot, vader, gildebroeder, techneut, sportman, vriend en gangmaker. Dat allemaal herhalen vergeet veel ruimte en de herinnering is meer dan levend.

Martien was open en oprecht naar iedereen, was ambitieus, perfectionistisch maar kon ook relativeren, was nooit haatdragend en gunde iedereen zijn geluk.

Hij heeft geen deel van de wereldgeschiedenis geschreven maar zal wel een deel van de geschiedenis van Linden zijn, vooral om wie hij was. Hij nam zijn verantwoordelijkheid maar kon die ook delen. En zijn gevoel voor humor liet hem nooit in de steek. Kortom een mens om van te houden omdat hij zoveel gaf en saai was het nooit.

Maar het betekent ook dat hij erg wordt gemist.

Zijn afscheid was een gemeenschapsgebeuren in het dorp vanuit oprechte betrokkenheid. We hebben hem via Piet Vermeeren gezegend en met vertrouwen op "het niet in woorden te vatten wezenlijke" uit handen gegeven.

Verdriet, trots, troost en vertrouwen. Een waardig afscheid.

*JvdB*

"Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen....."

Iets wat we zeer zeker kunnen zeggen, vooral ook namens onze man, papa en opa, Martien Schoenmakers is BEDANKT.

Linden, enorm bedankt voor al jullie hulp en steun, tijdens de ziekte van ons pap en ook na zijn overlijden.

Het brengt hem helaas niet terug bij ons, maar het doet goed te zien dat hij een gewaardeerd persoon was.

Hij was een trotse Lindenaar en alle hulp en steun aan ons gezin, maar vooral ook aan hemzelf heeft hem goed gedaan. Nogmaals, bedankt!

Diny, Floor, Emile, Martijn en Noud Schoenmakers

Gildebroeders,  
wat jullie hebben gedaan voor Martien en ons gezin heeft enorm veel betekend.  
Wij willen jullie enorm bedanken voor het laatste bezoek waarbij ons pap zijn erepenning kreeg. Hij heeft hier ondanks alle ellende erg van genoten.  
Maar we willen jullie vooral bedanken voor de prachtige waardige en goed verzorgde uitvaart op woensdag 13 maart waarbij het Gilde en een hele groep vrijwilligers uit Linden hebben gezorgd dat het bijna “koninklijk” was.  
Een mooier afscheid hadden we niet kunnen wensen voor ons pap.  
Heel erg bedankt voor alles!

Diny, Floor, Emile, Martijn en Noud Schoenmakers

---

*In Memoriam*

---

### **In Memoriam Toos Straten-Van Loosbroek**

Wat was het mooi en indrukwekkend om jullie, de kinderen en kleinkinderen van Toos, vorige week zondagmiddag in het ziekenhuis hand in hand in een grote kring samen te zien rond jullie “mater familias”. Jullie waren bijeen in heel jullie verscheidenheid, maar ieder van jullie verbonden met een kostbare schat in je midden, jullie zorgzame, groothartige en lieve moeder en oma. Daar voelde je hoe de stervende Toos in leven was geweest: met eigen persoonlijke en eerlijke aandacht en goedheid voor ieder van jullie, zoals zij dat aan haar bijna 50-jarig huwelijk met Piet Straten had overgehouden. Het overlijden van haar echtgenoot op 14 januari 2004 was een zwaar verlies voor Toos. Tot het laatst had ze tijdens de 14 maanden van zijn ziekte thuis voor hem gezorgd.

Ze woonden nog niet zo lang in Linden met Anneke en haar gezin rechts van hen en Marc en zijn gezin links van hen. Als pastoor van Linden leerde ik Piet en Toos in die tijd kennen. Ik merkte hoe zeer zij aan elkaar gehecht waren en hoe gelukkig zij samen waren. Vanuit die tijd dateert onze vriendschap.

Hier, in deze kerk, ben ik mogen voorgaan in de uitvaart voor Piet Straten.

Toos bleef achter, niet groot van gestalte, maar groot in haar stille verdriet. Vanuit Linden reed ze tot voor kort een paar keer in de week naar het kerkhof hierom weer bij Piet te zijn met alles wat haar bezighield.



Op 10 oktober 2015 verloor zij plotseling haar zoon Marc. Dat was opnieuw een zware klap voor Toos. Zij was gebroken, maar probeerde zo goed als zij kon flink en overeind te blijven, allereerst voor Ineke en haar kinderen.

Zorgzaam was Toos ook voor de grotere families Van Loosbroek en Straten.

Ze wisten haar te vinden, omdat van haar oprechte aandacht uitging. Je vond bij haar een luisterend oor, begrip en geduld, maar ook ooit een duidelijke mening.

Toos stond midden in het leven, en zij was niet bang voor de dood, zoals zij me meerdere keren toevertrouwde.

Zij volgde uitdrukkelijk de weg van Jezus Christus: leven mét anderen en vóór anderen.

We kunnen er dan ook veilig op vertrouwen dat ook haar weg niet eindigt in dood en vergetelheid, en dat het ook voor Toos Pasen wordt.

En aan de andere kant van de dood zijn er velen die zij graag terugziet:

haar Piet, Marc, haar ouders die zij nog altijd graag noemde, haar schoonouders, en de velen uit de familie die zij bijstond bij ziekte en zorgen.

Wat een geluk hadden wij in Linden dat deze lieve en wijze vrouw in ons kleine dorp was komen wonen.

Zij was geen vrouw van aandacht trekken, van grote woorden, of van geweldige daden. Ook in ons midden bleef zij zichzelf: aandachtig vóór en begaan mét ieder.

Zoals ik eerder deze week al zei:

zij was van Linden gaan houden en Linden was van haar gaan houden.

Op hoge leeftijd had Toos nog leren bridgen en werd zij lid van onze soos.

En eerlijk, we waren altijd blij als we haar op woensdagmiddag zagen verschijnen, een maand geleden voor het laatst.

Het afgelopen jaar zagen we haar gezondheid langzaam achteruitgaan.

Maar Toos wilde daar niet veel aandacht voor. Ze bleef de dappere vrouw die zij steeds was geweest, en legde de nadruk op wat goed was, zoals haar Piet dat tijdens zijn ziekte ook gedaan had.

Toos was een trouw lid van de geloofsgemeenschap in Linden. Bij een van de vieringen in ons Lambertuskerkgezongen we het 'klein danklied' van Huub

Oosterhuis. Na de viering zei ik tegen Toos dat ik dat zo'n prachtig lied vond.

Ja, verklapte ze me, ik krijg ooit tranen in mijn ogen als we dat zingen.....

Het is het lied van dankbaarheid en vertrouwen,

zo toepasselijk in dit uur van afscheid nemen.

In vriendschap voor Toos en in diepe verbondenheid met haar wil ik het nu hier zingen:

**Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,  
hebt boven het nameloze mij uitgetild.  
Laat mij dan dankbaar leven mijn volle tijd,  
geborgen in de bevende zekerheid  
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen  
dan in Uw hand !**

*(Piet Vermeeren sprak deze tekst uit tijdens de afscheidsdienst in Neerbos, waar veel Lindenaren aanwezig waren.)*

---

*In Memoriam*

---

### **In Memoriam Ans Schrijvershof-Schel**

Ans ken ik als een warme open vrouw, die in alle omstandigheden de zonnige kant van het leven uitstraalde. Dat maakte haar zo geliefd.

De mensen om haar heen kregen haar volle aandacht, vooral Ruud, die haar grote liefde was.

Velen hebben genoten van haar lekkere hapje en drankjes. Zelf was ik vaak een van die genietters. Haar passie voor koken was een ware kunst: zoals zij de heerlijkste gerechten toverde.

Voor een goed gesprek nam Ans alle tijd

Met volle overtuiging vervulde zij haar functie als hoofd behandelteam op de Rooyse Wissel en dat werd erg gewaardeerd.

Helaas heeft zij, zo jong nog, de strijd voor haar gezondheid niet kunnen winnen.

Ans, wat een groot gemis.

*Anneriet*

---

*In Memoriam*

---

### **In Memoriam Cees Menheere**

Op zaterdag 8 maart was in de Boskapel in Nijmegen de afscheidsviering voor Cees Menheere. Cees woonde in Grave, maar was tot enkele jaren gelede een graag geziene gast in onze kerk in Linden. Samen met zijn vrouw José kwam hij met de auto of tandem -Cees was sinds zijn tweede jaar blind - naar onze kerk.

Met velen van onze Geloofsgemeenschap hebben zij in 2009 ook de reis naar Rome meegemaakt. Hij was humoristisch, erg muzikaal en schreef ook menige liedtekst. Hij heeft Ton Keijzers een aantal keren op het orgel vervangen. De laatste jaren zagen we hem niet meer, omdat zijn gezondheid erg achteruit ging o.a. vanwege de ziekte van Parkinson. Cees was een bijzondere man.

---

## Uit de historie

---

*Uit de historie:*

### **De Nachtwacht van de gemeente Linden**

*Bij de Nachtwacht denken we natuurlijk op de eerste plaats aan het schilderij van Rembrandt van Rijn, wiens 350<sup>ste</sup> sterfjaar dit jaar wordt herdacht.*

*Maar ook in de afgelopen pronkzitting klonk de roep om een nachtwacht voor ons dorp, waarvoor een aantal geschikte gegadigden (mannen met honden en vooral ballen) kandidaat werd gesteld. Met als serieuze ondertoon om de veiligheid van onze inwoners te borgen.*

*Geen grap: in het begin van de 19<sup>de</sup> eeuw had de gemeente Linden een heuse Burgernachtwacht.....*

Op 30 september 1843 werd een reglement opgesteld met betrekking tot het oprichten van een Burgernachtwacht tot verzekering van de rust en veiligheid van personen en eigendommen.

Elk huisgezin in Linden was verplicht een bekwaam eenmanspersoon te leveren die 18 jaar of ouder was. Dat kon de heer des huizes zelf zijn, een van zijn kinderen of de inwonende knecht.

Iedere mannelijke ingezetene zal zich, indien door het gemeentebestuur opgeroepen, bij de daartoe aangewezen hoofdman van de Nachtwacht voor 10 uur 's avonds moeten melden om dienst te doen in de nachtelijke uren tot 3 uur 's morgens. Zij zijn verplicht de bevelen van de hoofdman uit te voeren wat betreft de aangegeven route en zij ontvangen van hem bijzondere gegevens en opdrachten wat het brandgevaar of mogelijke verdachte vreemdelingen betreft. De Nachtwacht binnen deze gemeente zal zodanig geregeld worden dat, als het gemeentebestuur het voor de publieke veiligheid noodzakelijk vindt, er iedere nacht van 's avonds 10 uur tot 's morgens 3 uur in elke wijk twee manschappen zullen rondgaan.

De veldwachter en de hoofdman moeten toezien op de naleving van dit reglement en moeten bij overtreding hiervan melding maken bij de burgemeester, die daarvan dan een proces-verbaal zal opmaken en dit naar de bevoegde rechter zal zenden.

*Er werd in die tijd ook op andere wijze een beroep gedaan op de inwoners om met hand- en spandiensten een verplichte bijdrage te leveren aan de gemeenschap.*

Uit het Reglement op het doen van hand- en spandiensten bij de werken van de gemeente Linden (april 1826):

Artikel 1: Elke ingezetene die een afzonderlijk bestaan of huisgezin heeft, is verplicht bij aangekondigde gemeentewerken met kar en paard, schup of andere instrumenten zich te melden op de aangegeven tijd en plaats om vervolgens zijn aangewezen werk met ijver te verrichten. Dit alles op boete van het vierdubbeld der daggelden voor zulke diensten.

Artikel 2: De ambachtslieden en arbeiders dienen bij de handdiensten voor de helft.

Artikel 3: Niemand is van de verplichting tot het doen van gemeentewerken vrijgesteld, behalve een weduwe die geen voor de dienst bekwame personen in haar huisgezin heeft.

Ook zijn vrij alle huisgezinnen die werkelijk een in doodsgevaar liggende zieke of een dode in huisgezin hebben.

*(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en AntoonDonkers)*

---

## Terugblik op concert

---

### **Frühling-concert van Ensemble Entre Nous**

Op zondagmiddag 24 maart a.s. verzorgde strijkenensemble Entre Nous uit Cuijk een 'Frühling'-concert in ons kerkje. Er waren plm. 75 bezoekers aanwezig die genoten van een programma met werken van o.a. Vivaldi, Mozart, Robert Stolz, Schubert en Elgar. Na afloop was er een goedbezochte en goedverzorgde nazit in gemeenschapshuis De Burcht.

Uit de reacties blijkt dat de bezoekers – uit de gehele regio - de organisatie van muzikale evenementen in ons kerkje en ook de nazit, zeer weten te waarderen. Het heeft geresulteerd in een mooie opbrengst welke ten goede komt aan het behoud van ons kerkje.

Met dit Frühling-concert en het Adventsconcert van december jl. begint onze formule steeds meer vorm te krijgen. Ons sfeervolle kerkje en de geweldige akoestiek bieden een juiste entourage voor kleinschalige uitvoeringen, en de gastvrije 'Lindense' ontvangst in De Burcht maakt het voor de bezoekers compleet. Dit alles kan niet zonder de bereidwillige hulp van vrijwilligers. Deze willen wij vanaf deze plaats dan ook hartelijk bedanken.

## **A Night At The Opera...**

Met een gezelschap van 5 heren was ik een aantal weken geleden op wintersport in Zwitserland. Ik vernam dat er diezelfde week in de Opera van het nabijgelegen Lausanne de opera 'Ariadne auf Naxos' van Richard Strauss zou worden uitgevoerd. Met in een van de hoofdrollen onze Deirdre Angenent.

Dat kon ik natuurlijk niet missen, dus heb ik mijn vrienden over kunnen halen om gezamenlijk naar de uitvoering te gaan en gelukkig ook nog tickets kunnen bemachtigen. En via een telefoontje naar Joost en Marie-José regelde ik dat we Deirdre na afloop konden treffen.

We hebben genoten van een prachtige voorstelling, met een schitterende rol van Deirdre.

Zo sta je afgelopen Kerstavond te zingen in de kerk van Linden, zo sta je in de Opéra de Lausanne voor een internationaal publiek..

Vanaf het balkon klonk een extra luid aangezet 'Lindens' bravo.

En de nazit met Deirdre in een café nabij de Opera was zeker zo bijzonder en gezellig.

Ze heeft er weer een aantal fans bij...

Ton Keijzers

l' Opéra de Lausanne



### **Andere plaats monument 1944**

Degenen die de verslagen van de Dorpsraad lezen zijn al op de hoogte. De opknop van de ingang van Linden is een mooie gelegenheid om het monument voor de in 1944 in Linden gevallen Amerikaanse militairen te verplaatsen

Het huidige monument is tot stand gekomen op initiatief van Mies Peters en Toon Driessen. Mies Peters was als eerste ter plaatse toen de Amerikaanse Dakota in 1944 neerstortte in Linden, waar nu de A73 ligt. Chris Kepser –inmiddels ook overleden- heeft de metalen plaquette op de grote steen laten ontwerpen en uitsnijden.

De plaats waar het monument nu staat is onopvallend en te weinig representatief. In overleg met Esther Peters, die de initiatiefnemers vertegenwoordigt en lid is van het Herdenkingscomité van de gemeente Cuijk, is een plan gemaakt om het monument te situeren aan de Lindense kant van de A73 op de hoek van de Oostermeerweg en afslag naar den Drul, waar de ingang van Linden een nieuw gezicht krijgt.

Ruud Schrijvershof heeft het plan gemaakt ( ook een maquette) en heeft toegezegd tegen materiaalkosten mee te werken aan de uitvoering daarvan. Er is een vergunning aangevraagd. Met behulp van externe adviezen ligt er binnenkort een uitvoeringsplan dat ook nog gefinancierd moet worden. De dorpsraad zoekt daarvoor sponsors. Alle bijdragen helpen maar we hopen met name op ondersteuning van Lindense bedrijven en hun relaties: dat kan ook in natura: advies, materiaal of arbeid.

We streven ernaar om het monument op 17 september 2019 , wanneer we het 75 jaar geleden is dat Zuid-Nederland werd bevrijd, officieel te onthullen.

*De Dorpsraad Linden*

### **Jos Bakker mailde namens het Gilde:**

“dat hij besloten had i.v.m. de vele afzeggingen m.b.t. “Nederland Schoon” a.s. zaterdag 23 maart 2019 en de weinige opgaven de Opschoondag in het kader van “Nederland Schoon” in Linden niet door te laten gaan en de Opschoondag in Linden te verplaatsen naar het einde van de zomer c.q. het einde van het toeristisch seizoen.”

Hij meldde ook:

‘Ik zal echter wel aanwezig zijn om 09:30 uur bij het Gildehuis om diegenen, die met of zonder opgave zich toch in willen zetten om ons dorp morgen op te ruimen, te voorzien van de noodzakelijke attributen zoals, handschoenen, knijpers, vuilniszakken, etc.”

We hebben gezien dat een groepje -we noemen geen namen - Linden toch heeft opgeschoond. Oprechte hulde, een voorbeeld dat aanmoedigt om van de Opschoondag na de zomer wel weer een succes te maken.

### **Volgende nummer**

Het volgende nummer komt voor Pinksteren 2019 uit. Berichten of kopij tot **uiterlijk 28 mei 2019** sturen naar [van-denbroek@home.nl](mailto:van-denbroek@home.nl) of [apjkeijzers@gmail.com](mailto:apjkeijzers@gmail.com).



*Wellicht zijn er mensen in Linden die incidenteel of met een bepaalde regelmaat een stukje willen schrijven. Wetenswaardigheden of iets wat indruk heeft gemaakt of een opiniërend stukje over een actuele kwestie. Als dat zo is neem dan contact op met een redactielid.*

---

*Om even bij stil te staan*

---

### **VERDRIET**

“Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je huilt om wat je vreugde schonk”

*Kahlil Gibran*

---

## Rooster van de diensten

---

### **Vieringen in de H. Lambertuskerk Linden t/m 2 juni 2019**

		<b>Voorganger</b>
Zondag 14 april 09.30 uur	Palmzondagviering	Theo Lamers
Donderdag 18 april 19.00 uur	Witte Donderdagviering	Frans Smulders
Vrijdag 19 april 19.00 uur	Goede Vrijdagviering	Trees van den Broek
Zondag 21 april 10.00 uur	Paaszondagviering	Herman van Rhee
	<i>m.m.v. Gelegenheidskoor o.l.v. Joost Angenent</i>	
	<i>Organist Ton Keijzers</i>	
	<i>Vastenactie (zie blz. 5, 6)</i>	
	<i>na afloop koffie in De Burcht voor iedereen</i>	
Zondag 28 april 10.00 uur	Zondagviering	Laurens Koole
Zondag 5 mei 10.00 uur	Zondagviering	Frans Smulders
Zondag 12 mei 10.00 uur	Zondagviering	Mien Heijnen
Zondag 19 mei 10.00 uur	Zondagviering	Herman van Rhee
	<i>na afloop koffie in De Burcht</i>	
Zondag 26 mei 10.00 uur	Zondagviering	Laurens Koole
<b>Hemelvaartsdag geen viering in onze kerk</b>		
Zondag 2 juni 10.00 uur	Zondagviering	Toon van Dijk

**Voor overige kerkdiensten in onze parochie zie: [www.martinuscuijk.nl](http://www.martinuscuijk.nl) of parochieblad De Mantel**

#### **Om niet te vergeten:**

- Tijdens de viering van Goede Vrijdag brengen we een bloemenhulde aan het kruis. Van die meegebrachte bloemen wordt een bloemstuk gemaakt dat tijdens de Paasviering bij het Kruis op het altaar staat. Vergeet u daarom niet het bloemetje mee te brengen!
- De collecte tijdens de Paasviering op zondag 21 april om 10.00 uur is voor de Vastenactie (zie daarover meer op blz. 5 en 6). Achterin de kerk liggen de speciale Vastenactiezakjes, maar u kunt uw bijdrage ook geven tijdens de collecte van de Paasviering.
- Na afloop van de Paasviering op zondag 21 maart om ongeveer 11.15 uur drinken we koffie in De Burcht. Iedereen (!) is van harte welkom.