

Is een begin

Nog iets dat komen kan, Of is 't Voor je 't weet verleden tijd?

Is lente, terwijl het nog sneeuwt, een ademloos wachten op de zomerzon of is 't nieuwe kans op groei?

Is leven iets dat toekomst is, verzekering voor later,voelen van gemis,of is 't samen komen tot verwondering?

Felicia Dekkers