

*In het kader van het 450-jarig bestaan van de parochie belichten we iets van de rijke kerkhistorie van Linden.*

### **De periode 1800-1896**

De Lindenaren kregen in 1798 hun aloude maar vervallen kerkgebouw in eigendom terug van de Staat. De toenmalige pastoor De la Roche was niet zo heel erg blij met dat oude vervallen gebouw. Dit in tegenstelling tot zijn parochianen die wel blij waren met het kerkje. De onenigheid daarover heeft zich jarenlang voortgesleept en leidde uiteindelijk tot de overplaatsing van de pastoor in 1813 naar Escharen.

In 1813 werd Antonius van Koolwijk, geboren te Winssen in 1779, benoemd tot pastoor van Groot-Linden. Daarvoor, vanaf 1806, was hij pastoor van Gassel.

Pastoor Van Koolwijk vond een oplossing om het vervallen kerkje grondig te restaureren. Hij verkocht enige bezittingen en wendde de opbrengst aan voor de restauratie van het kerkgebouw. Bij de herstelwerkzaamheden werden onder meer dakgoten met afvoerpijpen aangebracht. Ook werden de kerkraden vergroot om meer licht binnen te laten vallen.

Het restauratieproces werd nauwgezet gevolgd door het oud-schoolhoofd van Linden, Hendrik van Lindert en diens vriend Ouwering uit Deurne, een bekende folklorist. Ze concludeerden met veel waardering: "Linden mag pastoor Van Koolwijk dankbaar zijn dat hij zulk een mooi Godshuis heeft weten te behouden voor het nageslacht".

En zo is het! Aan pastoor Van Koolwijk en de Lindense parochianen, onder aanvoering van de toenmalige burgemeester Ruth Kuijpers, ontleent ons juweeltje van een kerkgebouw zijn bestaan en is het tot op de dag van vandaag als Godshuis in gebruik.

Pastoor Van Koolwijk liet ook de pastorie (het huidige woonhuis van Han en Jozee Maassen, dat gedurende de reformatie als schuurkerk/kerkhuis in gebruik was) opknappen, met gebruikmaking van bepaalde fondsen waarvoor hij toestemming kreeg van de bisschop. Ook werden er kerkelijke goederen teruggekocht van de Fransen, met geld dat afkomstig was uit de verkoop van landbouwgronden van de kerk.

Maar pastoor Van Koolwijk deed meer. Hij vestigde in de pastorie van Linden een seminarie. Van 1813 tot 1829 zijn er in Groot-Linden priesters opgeleid, 164 in totaal. Van Koolwijk verzorgde het onderwijs in wijsbegeerte en Godgeleerdheid, aanvankelijk alleen en vanaf 1820 met assistentie van een van zijn leerlingen, Johannes Quitter. De laatstgenoemde was in 1797 geboren in Gassel en werd in 1820 tot priester gewijd en aangesteld tot kapelaan van Groot-Linden.

Niet alle priesterstudenten aan het Groot-Lindense seminarie waren van goede komaf. Om te waarborgen dat een gewijde priester toch op enige inkomsten kon terugvallen, in geval hij zijn ambt niet kon waarnemen, hebben meerdere inwoners van Groot-Linden en omgeving zich bereid verklaard om een stuk grond in bruikleen af te staan aan een priesterstudent. Men hoorde later nog wel eens zeggen, doelend op zo'n stuk grond: "Op deze grond is vroeger pastoor die en die gewijd". De priesterstudenten genoten kost en inwoning bij boeren uit Groot-Linden en omgeving. Uit die tijd stamt ook het verhaal dat de studenten op z'n tijd hun verzetje hadden in de plaatselijke kroeg, dat de veelzeggende naam "In het Kanon" verkreeg. Deze naam sierde de ingang van het café van Johan en Pieta Bloemen. In 1829 overleed pastoor Van Koolwijk plotseling op 49-jarige leeftijd. Kapelaan Quitter werd benoemd tot pastoor van Groot-Linden. Hij werd in 1841 tevens deken van het district Cuijk en overleed in 1852 te Groot-Linden. In het schatkamertje van onze kerk hangen de portretten van pastoor Van Koolwijk en pastoor Quitter. Ook liggen er restanten van de grafzerk van pastoor Van Koolwijk, waarop nog de naam "professor Antonius van Koolwijk" te lezen is.

Overige pastoors van Groot-Linden tot 1896:

1852-1858: Julianus Egidius Bogaers. In 1807 geboren te Helmond en onder meer in 1834 benoemd

tot kapelaan van de St. Servaas in Maastricht. De moeder van pastoor Bogaers schonk aan de Lindense kerk het stenen doopvont en het witmarmeren wijwatervat, dat bij de restauratie in 2002 is teruggeplaatst in de entree van de kerk.

1858-1872: Gerardus Libotté. Evenals Antonius van Koolwijk geboren te Winssen, en wel in 1812.

Overleden te Groot-Linden in 1872 en aldaar begraven op het kerkhof.

1872-1894: Johannes van Lieshout. In 1821 geboren te Boekel, overleden te Groot-Linden in 1894 en aldaar begraven op het kerkhof.

1894-1896: Gerardus Rudolphus van den Bosch. In 1832 geboren te Vierlingsbeek, overleden te Groot-Linden in 1896 en aldaar begraven op het kerkhof.

*(bron: Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers)*