

El Caganer in onze kerststal

Sinds onze Kerstvakantie een paar jaar geleden in Barcelona staat in onze Kerststal een Caganer tot groot vermaak van onze kleinkinderen. Ons viel op dat in de Catalaanse kerststallen ergens verscholen achter een boom dit beeldje te vinden was. We hebben er een paar gekocht en mee naar huis genomen. Op de middelbare school waar ik les gaf, studeerde ook een meisje dat oorspronkelijk uit Catalonië kwam. Zij heeft over de betekenis van het beeldje navraag gedaan bij haar familie en ze kwam met het volgende verhaal.



Op een marmeren reliëf uit de 17e eeuw staan Maria met het kindje Jezus afgebeeld met op de achtergrond de bergen van Montserrat. Allerlei personages komen op die afbeelding voor. In een bocht achter een boom verborgen doet 'El Caganer' z'n behoefte. De voorbijgangers zijn niet gechoqueerd of boos, want hij geeft terug aan de aarde wat hij van haar gekregen heeft. Hij bemest zo de grond en maakt haar weer vruchtbaar voor de oogst van het volgend jaar. Daarom wordt El Caganer gezien als het symbool van gezondheid, voorspoed en Kerstgeluk.

Ans en Herman van Rhee