
Om bij stil te staan

Ver weg en dichtbij

Het is ver weg
in Afrika of zo
dat mensen vluchten
verdwaasd door angst
met het beeld van de dood
nog in hun ogen.

Het is ver weg en dichtbij
dat mensen roepen
om medemensen
ver weg en dichtbij
om aandacht en hulp
om vergeving en bevrijding.

augustus 1994, Toon van Dijk

Het is dichtbij
elke avond op teevee
die beelden van mensen
liggend in hun vuil
kermend in hun ziekte
smekend om hulp.

Zijn woord klinkt
dichtbij en ver weg
dat we zouden delen
dat we zouden vergeven
samenbrengen en verdelen
wat ons wordt gegeven.