

In memoriam Tilly van Raaij-Bloemen

Tilly van Raaij-Bloemen, werd in 1940 geboren op de Zonnevanck (Kerkstraat 21) in Linden, toen nog een kleine boerderij. Zij was de zesde van acht kinderen.

In 1949 verhuisde het gezin naar het boerderijtje Eindsestraat (nr2). De jaren veertig waren al niet gemakkelijk en vlak na de verhuizing overleed ook nog haar vader. Tilly en de oudere kinderen moesten allemaal hun steentje bijdragen. Dat betekende ook gaan werken na de lagere school en huishoudschool. Tilly begon bij een manufacturenwinkel en later bij V&D. Begin jaren 60 verhuisde de familie naar het nieuwe huis aan de Kerkstraat.

Tilly leerde Gerrit van Raaij kennen en woonde na het trouwen enkele jaren in Katwijk en Cuijk waar hun kinderen geboren werden. Vanaf 1971 woonden zij in Linden aan de Kerkstraat naast 'het pleintje'. Het waren bezige bijen. Tilly zat nooit stil en zorgde dat binnen en buiten alles er altijd spic en span uitzag. Het onkruid kreeg geen enkele kans en het grind was altijd aangeharkt. De kinderen kwamen niets te kort. Er was altijd koffie voor iedereen die er kwam. Tilly hield van tempo maar was ook altijd in voor een uitstapje.

Maar daar bleef het niet bij. Zij heeft toen de kinderen groter waren gedurende 12 jaar op de pastorie in Cuijk 'gekookt' tot groot genoeg van de pastoors. Net als Gerrit was ze betrokken bij het dorp. De lijst van hand- en spandiensten voor het Gilde, de slagwerkgroep, de kerk, de vierdaagse, de plassenloop en de Soos beslaat bladzijden.

Het overlijden van Gerrit in 2014 veranderde haar leven. Voor haar was de glans er af. In de kleinere kring van kinderen, kleinkinderen en familie bleef ze actief. Het samenzijn met hen was het belangrijkste voor haar: de verjaardagen, de feesten zoals Kerstmis. Pasen Pinksteren Sinterklaas waren de dagen waar ze naar uitkeek.

De laatste jaren ging ziekte haar leven bepalen. Ze bleef zo lang mogelijk zelfstandig en dingen doen. Zij hield tot het eind de regie, dat paste bij haar en zij is gegaan zoals zij wilde gaan: in het bijzijn van hen die haar dierbaar waren, 83 jaar oud.

Een markante Lindense vrouw is heengegaan. Wij blijven haar herinneren. Anita, Paul, Geert en hun kinderen houden die herinnering voor ons levend.

JvdB