

---

## In memoriam

---

### **In memoriam Riky Bloemen-Jacobs**

Op 30 mei 2023 overleed Riky Bloemen-Jacobs, 75 jaar oud, naar huidige begrippen vrij jong. Riky werd in Linden geboren op de Krommenhoek.

Ze verloor jong haar moeder en groeide verder op met een lieve ‘nieuwe’ moeder.

Toen ze 17 was begon ze aan de in service opleiding tot verpleegkundige in 's-Hertogenbosch.

Op haar 21<sup>e</sup> trouwde ze met Piet Bloemen van het café met winkeltje bij de kerk; een compleet Lindens stel. Ze trokken in het zelfgebouwde huis aan de Steegstraat en kregen al snel twee dochters, Karin en Yvonne, en vormden een fijn, gezellig en hecht gezin met eigen rituelen.

Toen de kinderen weer wat groter waren, keerde ze terug naar haar roeping: ze werkte vele jaren in het Canisiusziekenhuis. Ze stopte toen ze kon oppassen en zorgen voor de kleinkinderen, waarmee ze fanatiek spelletjes deed. Met borduren en lezen vulde ze ook vele uren. Vele jaren heeft ze ook genoten van uitstapjes, fietstochten en reisjes.

Riky was graag op zichzelf en oordeelde niet gauw over anderen maar een opmerking met haar glimlach verried vaak wel haar interesse in de ander en haar scherpe blik.

Met de jaren viel haar het sociale verkeer zwaarder; de eerste signalen van haar ziekte openbaarden zich. Ze wist dat lang te verbloemen en kon zeker in eigen kring nog lang meedoen en genieten. Maar de achteruitgang zette onverbiddelijk door. Het praten werd steeds lastiger en ook de andere functies lieten haar steeds meer in de steek. Ze raakte steeds meer opgesloten in zichzelf want ook lezen en TV kijken werd onmogelijk. De afhankelijkheid werd steeds groter zeker toen ook bewegen niet meer kon. Al die tijd was ze zich daarvan bewust en tot op het laatst hield ze interesse voor haar dierbaren, ook toen ze niet meer thuis kon zijn. Maar haar onmacht en wanhoop groeiden, zodat zij niet verder kon en wilde. Zij heeft op 30 mei jl. afscheid genomen in haar eigen kring op ‘grootse’ wijze.

*JvdB*