

Tijdens de droogteperiode sloeg ons de schrik om het hart. Maar er kwam voldoende compensatie, zodat we weer iets geruster naar het journaal konden kijken en weer ouderwets konden mopperen over het weer en het woekerende onkruid. Terugblikkend moeten we toch vaststellen dat de zorgen om de klimaatverandering in de vorm van hittegolven, overstromingen, bosbranden enz. bijna elke dag het nieuws beheersten.

Inmiddels houden we opnieuw de adem in want er komen nieuwe verkiezingen met veel nieuwe lijsttrekkers. En nog maar weinig oudgedienden zullen in de nieuwe Tweede Kamer terugkeren. De belangrijkste vraag is echter: zullen we na de verkiezingen afscheid kunnen nemen van het cynisme over de politiek omdat het voortaan anders gaat? Ik hoop het van harte want er zijn veel prioriteiten en er is echt werk aan de winkel.

Cynisme is in wezen een gebrek aan vertrouwen en idealen met als gevolg dat mensen afhaken. Misschien is dat wel de echte oorzaak van de 'politieke uittocht'. Waar doe je het voor als niemand nog ergens in gelooft?

Cynisme is ook een vorm van achterover leunen, en alles aan anderen overlaten. Dat kun je je misschien permitteren als het je goed gaat en je er belang bij hebt dat alles bij het oude blijft: je bent gewoon overal tegen en slaat de hoop van de wanhopigen de bodem in.

En nog erger: cynisme is een verlamdend gif dat zich sluipenderwijs verspreidt. Het valt niet meer op en is ondertussen zo gewoon dat je er aan meedoet. Maar een cynisch mens is ook bezig zijn geloof in de toekomst en daarmee zijn geluk te verliezen. Hij is besmettelijk -je moet hem negeren- maar hij heeft eigenlijk hulp nodig.

In de nazomer - nog voor de herfst- komen de activiteiten in de samenleving weer op gang: de draad moet worden opgepakt. In de vakantieperiode zijn de batterijen hopelijk weer opgeladen. Er komen nieuwe kansen. Als we beseft hebben van onze verantwoordelijkheid zien we de kansen en komen we in beweging.

Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn de sleutelwoorden voor elke toekomst. Er is geen betere manier om het cynisme te bestrijden.

Voordat de dagen echt korter worden hebben we gelukkig nog een nazomer om wat te veranderen. Als we het samen doen lukt het.

JvdB

17 september feest van onze patroonheilige Lambertus



<i>Heilige Lambertus</i>	<i>bid voor ons</i>
<i>Heilige Appelschudder</i>	<i>bid voor ons</i>
<i>Patroon van Linden</i>	<i>bid voor ons</i>
<i>Heilige Maria</i>	<i>bid voor ons</i>
<i>Heilige Anna</i>	<i>bid voor ons</i>
<i>Patrones van onze gezinnen</i>	<i>bid voor ons</i>
<i>Heiligen Anthonius</i>	<i>bid voor ons</i>
<i>Patroon van ons Gilde</i>	<i>bid voor ons</i>

(uit: 'Litanie van Linden')