

De oude pastorie

Het woonhuis aan de Steegstraat 3 te Linden staat bekend als de oude pastorie.

Han en Jozée Maassen waren de laatste bewoners van het woonhuis aan de Steegstraat 3 te Linden, dat bekend staat als de oude pastorie. Het woonhuis is vorig jaar van eigenaar verwisseld en wordt momenteel grondig verbouwd.

Als oudste woonhuis van Linden kent het een rijke geschiedenis. Er was ooit een seminarie in gevestigd en zelfs de bisschop heeft er ooit gelogeed...

Het pand is rond 1700 gebouwd door de toenmalige pastoor Verstraeten, als schuurkerk (kerkhuis) met woning.

De huidige kerk (gebouwd rond 1480) was namelijk sinds 1648 gesloten op last van de Staten-Generaal. Ten gevolge van de Vrede van Munster en het beëindigen van de 80-jarige oorlog met Spanje, werden alle kerken in de Lage Landen aan de katholieken ontnomen. De huidige kerk heeft toen onder meer dienst gedaan als opslagplaats van zout! Aan deze situatie kwam pas rond 1800 een einde, bij de Franse overheersing.

Met de bouw van het pand beschikte de parochie Linden, met toestemming van de wereldlijke overheid, over huisvesting voor de eigen pastoor en een centrum voor de katholieke gemeenschap van 133 gelovigen. Er waren overigens geen andersdenkenden of ketters in Linden!

Aan deze situatie kwam rond 1800 een einde, toen er met de Franse overheersing meer tolerantie kwam jegens de katholieken.

Met name pastoor Antonius van Koolwijk pakte het grondig aan: zowel de kerk als de pastorie (het oude 'Kerkenhuijs'), welke beiden in bouwvallige staat verkeerden, werden rond 1814 grondig verbouwd en opgeknapt. Kerk en pastorie kwamen weer in eigendom van de parochie Linden.

Onder leiding van pastoor Van Koolwijk was er van 1813 tot 1829 in de oude pastorie een seminarie gevestigd. In deze periode zijn er 164 studenten voor het priesterschap opgeleid door pastoor Van Koolwijk, met assistentie van zijn kapelaan en opvolger Johannes Quitter. Enkele werkzaamheden welke aan de oude pastorie werden uitgevoerd in opdracht van het kerkbestuur:

- 1848: een nieuwe zolder boven de slaapkamers
- 1851: nieuw behang en schilderwerk
- 1853: een nieuwe zolder boven het achterhuis
- 1854: vernieuwing van het dak, waarbij stro vervangen werd door blauwe pannen (kosten 350 gulden).
- 1855: het achterhuis wordt opnieuw met riet bedekt.
- 1863, 1872: wederom verbouwingen.

In mei 1853 kwam de bisschop van Roermond er een nachtje logeren.

De toenmalige bewoner, pastoor-deken Juliaan Bogaers, schreef aan Mgr. Zwijsen, de bisschop van Den Bosch, het volgende:

'Ik ontvang zo even een brief van Mgr. de bisschop van Roermond, die voornemens is met de diligence van Roermond te komen tot Mook en vervolgens vrijdagavond hier te komen overnachten om zaterdag namiddag met de diligence om half drie uit Grave naar Tilburg te vertrekken. Zijne Eerwaarde vraagt mij of dit goed kan en heden nog antwoord ik natuurlijk: Ja zeer gemakkelijk, want het is mij zeer vererend en aangenaam Zijne Eerwaarde onder mijn dak en aan tafel te hebben'.

In onze gedachten zien we de bisschop en de pastoor op die vrijdagavond samen zitten in de goeie kamer, na een overvloedige maaltijd genietend van een sigaar en een glas cognac VSOP (Voor 'S avonds Op de Pastorie, zoals Piet Vermeeren pleegde te zeggen).

Rond 1900 liet pastoor jonkheer Henricus van Rijkevorsel van Kessel een nieuwe (huidige) pastorie bouwen en kwam er een einde aan de bewoning van pastoors in de oude pastorie.

In 1904 kwam het echtpaar Dorus en Lena Geerts er wonen. Dorus was koster en organist.

In oktober 2014 kwamen er 42 Belgische oorlogsvluchtelingen naar Linden. Zij werden ondergebracht in de school, de pastorie en de oude pastorie. Ze verbleven hier tot 17 oktober 1915.

Toen in 1932 koster Geerts kwam te overlijden, vertrok Lena naar haar familie in Langenboom en kwam de oude pastorie leeg te staan. Een deel van de oude pastorie bleef dienst doen als parochiehuis.

De oude pastorie werd achtereenvolgens bewoond door de familie Peeters en vanaf 1957 door de familie Berends. Zij kochten de woning van de parochie Linden.

In 1983 vertrokken Piet en Martha Berends naar Cuijk, en werd de woning verkocht aan Han en Jozée Maassen. Han en Jozée hebben de woning zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht.



De oude en de nieuwe pastorie

(Uit het boek 'Linden, Groot en Klein' van Angeline van der Donk en Antoon Donkers).