

**Deze Paasgedachte van onze overleden pastor Piet Vermeeren  
stond in ons Paasboekje van 2021 toen de kerken gesloten waren i.v.m. Corona**

Het is al weer jaren geleden dat ik met George en Hennie ‘de viering uitdankbaarheid bij hun zilveren bruiloft’ aan het voorbereiden was. Op mijn vraag of ze iets konden noemen uit hun huwelijk, waarvoor ze dankbaar waren of waarin ze iets van God ervaren hadden, antwoordde George aarzelend: nee, eerlijk gezegd zou ik niets kunnen noemen.....

Dat antwoord heeft me veranderd.

Van nu af begon ik steeds meer te ontdekken dat je met geloven wel ergens bij hoort, maar dat het je leven niet hoeft te bepalen. Het kan aan de buitenkant blijven hangen.

God en Jezus Christus blijven buitenstaanders en zijn nog niet echt binnengekomen. Als je dan uit de kerk stapt, verlies je gemakkelijk God en Jezus steeds meer uit het oog.

Voor mij betekende het ook dat ik me afvroeg waarom ik daar zelf niet in mee ging. Ik wilde persé God blijven zoeken en ontdekte steeds meer dat daarbij Jezus Christus “de Weg” is, zoals de eerste christenen hem ook noemden.

Die Weg betekent dat je een koers, een richting voor je leven kiest, maar ook dat je daar een hele uitdaging aan hebt.

Vier kenmerken van Jezus Christus en zijn Weg staan centraal voor me:

- **nederigheid**, een begrip van vroeger, maar ook een correctie op de wereld van nu, waarin niet bescheidenheid, maar het ego het hoogste woord voert;
- **dienstbaarheid**, het zien van mensen in nood en hen simpelweg helpen;
- **kunnen verliezen**, een moeilijk te aanvaarden eigenschap, want je wilt graag winnen, maar dat zit er gewoon niet altijd in;
- **blijven vertrouwen**, een positieve instelling dat je nooit afgeschreven bent, maar altijd mag rekenen op Gods goedheid, genade en geduld.

Als we in de Goede Week en Pasen het leven en sterven van Jezus gedenken, komt dit juist allemaal aan bod: nederigheid, dienstbaarheid, kunnen verliezen en blijven vertrouwen.

Het vormt ook een spiegel voor mijn eigen leven: is hij wel mijn Weg?

Het doet me goed om anderen te ontmoeten, die voor dezelfde Weg kiezen, al gebruiken ze ooit meer woorden of andere woorden.

“Zalig Pasen” betekent voor ons zoiets als: Jezus is onze Weg.

Ik geloof dat ik op de goede weg ben, maar het is nog een hele toer voor me!

Enne..... van die George en Hennie heb ik dus wel wat geleerd.  
God-dank.

Piet Vermeeren

