

### **De Liturgie van de Goede Week**

De Paasdagen komen er aan. Die zijn niet zoals met Kerstmis op een vaste datum, maar volgens een formule die vastgesteld is in 1582 onder paus Gregorius XIII, hij is verantwoordelijk voor de hele z.g. 'Gregoriaanse Kalender'. Hij moet niet verward worden met paus Gregorius de Grote die paus was van 590 – 604 en die o.a. een grote rol speelde bij de ontwikkeling van de Gregoriaans kerkmuziek.



*Paus Gregorius XIII*

De Orthodoxe gelovigen (b.v. onze Oekraïense Christenen) volgen de z.g. Juliaanse Kalender die teruggaat tot Julius Caesar aan het begin van onze jaartelling. Zij lopen een week achter op de Gregoriaanse kalender en dat is vooral merkbaar met Kerstmis en met Pasen. Zij vieren Pasen in het weekend van 16 april. (Zie elders in dit blad)

### **Die Gregoriaanse Paasformule uit 1582 luidt: Het is Pasen op de zondag na de 1<sup>e</sup> volle maan na 21 maart, het begin van de lente!**

Zelfs in onze geseclariseerde wereld zijn die dagen toch bijzonder. Kerkdiensten, de Mattheüs Passie, de banken die op Goede Vrijdag gesloten waren / zijn, eieren verstoppert met de (klein)kinderen, in sommige streken juist zoveel mogelijk eieren eten en – als het mag – de paasvuren vol tradities.

Ook in onze Lindense Lambertuskerk hebben we speciale aandacht voor de gebeurtenissen in het leven van Jezus tijdens de laatste dagen van zijn leven. We herdenken die momenten in onze liturgie.

#### **Palmzondag 2 april om 10.00 uur**

Op die dag richt de liturgie zich op de intocht van Jezus in Jerusalem. Enthousiaste volgelingen halen hem als hun Verlosser binnen in de stad, ze begroeten hem met palmtakken en spreiden kleden uit op straat. Even lijkt het er voor hen op dat hij aan hun verwachtingen zal voldoen en de Romeinse bezetter zal verdrijven, maar al snel klinkt het 'mijn koninkrijk is niet van deze wereld.'

In de viering in onze kerk worden de Palmtakjes gewijd.

Het Palmtakje voor thuis bij het kruisbeeld wordt uitgereikt en is verder tot en met Pasen in onze kerk verkrijgbaar.

**Voorganger is Henk Janssen**

#### **Witte Donderdag 6 april om 19.00 uur**

De herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn Apostelen. Het is de avond vol met afscheidswaarden.



Binnen onze geloofsgemeenschap richten wij ons die dag op het breken van het brood. Hét symbool waaraan Jezus ook later in Emmaüs wordt herkend.

Indrukwekkend is altijd het einde van de Witte Donderdagviering waarbij als voorteken van de Goede / Stille Vrijdag het altaar van alle versieringen wordt ontdaan.

**Voorganger is Herman van Rhee**

**Goede Vrijdag 7 april om 19.00 uur**

De dag waarop we aandacht hebben voor het lijden en sterven van Jezus. Bijna overal in de Christelijke samenleving zijn gelovigen op dat moment stil en met hun gedachten bij het sterven op Golgotha. Sommigen bidden de 'Kruisweg', anderen luisteren naar of bezoeken de Matteüs Passion.



In onze liturgie hebben we aandacht voor het lijden en sterven van Jezus en brengen we een bloemenhulde bij het kruis met onze zelf meegebrachte bloemen.

**Voorganger is Trees van den Broek**

**Pasen 9 april om 10.00 uur**

Het Hoogfeest van Pasen. Zo beleven we deze zondagmorgen.

De liturgie is uitbundig en vol symboliek. De nieuwe Paaskaars vanuit de Martinuskerk in Cuijk wordt in ons midden ontstoken en ook het Doopwater brengen we binnen in onze kerk.

Het Gelegenheidskoor zingt tijdens deze bijzondere viering.

Tijdens de collecte in deze Paasmorgenviering hebt u de gelegenheid om uw Vastenaktiebijdrage op de schaal aan te bieden.

Na afloop van deze Paasmorgenviering drinken we gezamenlijk koffie in De Burcht.

**Voorganger is Bert Oosterveer**

**De voorgangers wensen u een zinvolle Goede Week en Paasfeest.**