

Uit de historie

Meester Hendrik van Lindert

Hendrik van Lindert was van 1885 tot 1923 hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Linden.

Hij was een zeer geziene onderwijzer die veel voor zijn leerlingen over had.

Hendrik van Lindert, geboren te Cuijk op 11 maart 1855, was enorm geïnteresseerd in geschiedenis en toonde veel belangstelling voor opgravingen. Met name op het terrein van boerderij 'De Romein' (het huis van Jos en Heleen Bakker) werden toentertijd veel objecten gevonden uit de Romeinse en prehistorische tijd.

Ook gebruikte hij meermalen zijn tekenpen om mooie objecten en gebouwen – zoals de kerk, school, pastorie en de boerderij 'De Romein' – voor het nageslacht vast te leggen. Vele tekeningen versierden jarenlang de gang van de school.



Tekening van de onderwijzerswoning met school en kerk, waarschijnlijk gemaakt door hoofdonderwijzer Hendrik van Lindert

Op 6 april 1910 werd in Groot-Linden feest gevierd omdat hoofdonderwijzer Van Lindert op die dag 25 jaar geleden als hoofd van de school in Linden werd benoemd.

De Echo van 9 april 1910 schreef hier onder andere over:

‘Als hij ’t nog niet wist hoezeer zijn verdiensten gewaardeerd worden, dan heeft hij hiervan vandaag de meest overtuigende bewijzen ontvangen. De ganse gemeente (Linden) heeft hem hulde gebracht. Tot zijn intentie werd door de pastoor van onze parochie een H. Mis van dankbaarheid opgedragen. Tegen 11 uur werd de jubilaris door de heren van de feestcommissie in zijn woning afgehaald en naar de weelderig en smaakvol versierde school geleid, waar hem een innig hartelijke groet door de schooljeugd werd toegezongen; waar een klein en lief bruidje een aardig versje opzei en de oudste leerling van de school in een toespraak de gevoelens van dankbaarheid van de schooljeugd vertolkte en namens alle schoolkinderen een smaakvol cadeautje aanbood; waar pastoor Jhr. Van Rijckevorsel van Kessel de jubilaris in zo mooie en hartelijke woorden toesprak dat niet alleen de toegesprokene maar, naar ik merkte, ook de talrijk opgekomen belangstellenden onder de indruk kwamen. Vorstelijk was inderdaad het geschenk dat Zeer Eerwaarde als stoffelijk bewijs zijner hoogachting en als erkenning van gewichtige verdiensten toen aanbood. Namens de oud-leerlingen en ouders van de

leerlingen werden door de heer W. Cruijssen onder een gepaste toespraak twee kostbare geschenken voor de jubilaris onthuld en hem aangeboden. Ook ons gemeentebestuur liet zich niet onbetuigd...Onze weliswaar eenvoudige en kleine gemeente heeft een prachtig voorbeeld gegeven hoe een bestuur zijn verdienstelijke ambtenaren behoort te eren en te huldigen.'

Van 1886 tot 1915 was Van Lindert bovendien leraar aan de Rijksnormaalschool te Grave waar hij plantkunde, dierkunde en rekenen doceerde.

Op 1 april 1923 werd op de meest eervolle wijze en onder dankbetuiging voor zijn langdurige en vele goede diensten aan de jeugd bewezen, afscheid van hem genomen. Hij kon van zijn pensioen gaan genieten en zijn schoonzoon Jan van Haaren volgde hem tot 1936 als hoofdonderwijzer op.

Hendrik van Lindert was getrouwd met Maria van Marwijk, dochter van de herbergier te Linden. Het echtpaar kreeg 11 kinderen, waarvan een aantal jong tot zeer jong overleed.

Het gezin Van Lindert waren de eerste bewoners van de onderwijzerswoning aan de Kerkstraat 38 (thans het huis van de familie Keijzers), dat gebouwd werd in 1899.

Hendrik van Lindert overleed te Linden op 8 december 1927 en is begraven op het parochiekerkhof in Linden. Zijn grafmonument is er nog steeds te bewonderen.

(Uit het boek 'Linden Groot en Klein' – Angeline van der Donk en Antoon Donkers)