

In Memoriam Grada Bos-Jans

Op 9 september 2022 overleed Grada Bos-Jans op 88 ½ jarige leeftijd in Het Leijgraafhuis in Cuijk. Grada was geboren en getogen in Linden. Ze trouwde met Harrie Bos. De meesten kennen haar van het pleintje aan het begin van de Eindsestraat.

Ze was van huis uit gewend hard te werken. En dat heeft ze haar hele leven gedaan. Voor het gezin en voor het bedrijf van Harrie. Ze kregen 5 kinderen. Lang genoot ze van de kinderen en kleinkinderen. Ze waren haar trots. Ze voelde zich zo rijk met zoveel kinderen in haar directe nabijheid. Hoe vaak zei ze de laatste jaren niet dat de kinderen zo goed voor haar waren. Omgekeerd was dat ook zo. Zij was gastvrij en zorgde altijd voor iets lekkers op tafel.

Grada was gewend het leven te accepteren zoals het was. Klagen was haar vreemd. De dood van Harrie en zeker het verliezen van haar kleinzoon Vince hebben haar veel verdriet gedaan maar met haar levenskunst, humor en relativeringsvermogen bleef ze altijd positief in het leven staan.

Grada kwam graag naar onze kerk en ze stond open voor vernieuwing. Enkele jaren geleden verhuisde ze naar het Leijgraafhuis in Cuijk omdat het thuis aan het pleintje niet meer ging hoe liefdevol ze ook verzorgd werd door de kinderen. Ze is daar langzaam uit dit leven weggeleden.

Tijdens de mooie afscheidsviering in de kerk zei schoondochter Hannie de Groodt tegen haar:

*“Lieve, lieve Mam,
Je was geen grote kunstenaar
zoals Rembrandt, Rodin, of Picasso dat waren,
maar je beheerste vele kunsten.
Je verstond de kunst
van het leven nemen zoals het kwam
van het overleven
van het luisteren naar de ander
van het oog hebben voor de kleine dingen
van het genieten als het moment daar was
van het vertrouwen
van het observeren en niet oordelen
van het zorg dragen voor de ander
van het jezelf wegcijferen
van het respecteren
van het relativeren
van het geloven
van het liefhebben”*

en

*“je beheerste vele kunsten.
Alleen de kunst van het leven loslaten,
viel je zwaar.
Zoals je vaak zei:
je kunt niet alles hebben in het leven.
Maar Mam,
je hebt wel alles gegeven,
eruit gehaald wat er in zat,
je leven tot je laatste uur geleefd.
En hoe...,
voor mij ben je een grote kunstenaar,
een levenskunstenaar.”*

Als dat over je gezegd wordt heb je het goed gedaan!

JvdB