

### **In memoriam Jeannette Martens**

*Op 7 juli jl. overleed Jeannette Martens. Dit was vijf maanden na het overlijden van haar echtgenoot Frans Martens. Het heengaan van Frans en Jeannette in zo 'n korte tijd betekent een groot gemis voor hun kinderen en familie. Ook letterlijk laten zij op Kerkstraat 17 een leegte achter in het dorps hart van Linden.*

*Tijdens de afscheidsdienst spraken zoon Huub en dochter Ans een In Memoriam uit, waarop de onderstaande tekst is gebaseerd.*

*De urnen met de as van Frans en Jeannette zijn inmiddels bijgezet onder een grafmonument op het kerkhof van Linden.*

Jeannette is geboren op 9 juni 1930 op De Geest in Linden in het ouderlijk huis van haar vader. Haar moeder kwam uit Gassel. Het grote agrarische gezin van 10 kinderen vormde een rijke leerschool en hard werken was de standaard. Ze liep dagelijks van De Geest uit naar de school in Linden en at tussen de middag haar boterhammen bij de familie Martens waartoe leeftijdsgenoot Frans, haar latere echtgenoot, behoorde. Zo kwam ze al vroeg in het huis waar ze later kwam te wonen. Bijzonder was dat ze na de lagere school dagelijks zelfstandig naar een pensionaat in Lent ging, een keuze van haar ouders, die haar zwaar viel maar ook leerzaam was. Ze werd later niet voor niets beschouwd als een topcoupeuse.

Ze was bijna 65 jaar getrouwd met Frans Martens en heeft samen met hem een bedrijf en een gezin van 6 kinderen gerund. Ze was thuis de centrale figuur in het gezin en was gewend haar handen ook in het boerenbedrijf uit de mouwen te steken; een zorgzame bezige bij met vele kwaliteiten: haar kookkunst, haar geraniums, de zelfgemaakte kleding waren befaamd en ze zorgde voor voldoende voorraad in de diepvries en de weckflessen. Door haar grote gastvrijheid kwam niemand er iets te kort. Dat ze ook van het leven kon genieten, bepaalde mede de sfeer in Huize Martens. Ook daar buiten was Jeannette net als Frans actief. Ze trok er graag op uit om te bridgen of om de familie en de vele bekenden te bezoeken. Via de uitwisselingen via "Linden groet Linden" werd hun netwerk extra groot. De laatste fase van haar leven was door het onverwachte overlijden van Frans en door steeds meer fysieke problemen zwaar.

De historische boerderij Kerkstraat 17 in Linden is niet alleen beeldbepalend. Ook Jeannette en Frans, de bewoners, kleurden Linden. Vele Lindenaren bewaren dankbaar dierbare herinneringen aan Jeannette en Frans.

TK