

### **1 november om 19.00 uur viering Allerheiligen en Allerzielen**

“Linden is Linden niet meer” hoorde ik een keer iemand zeggen.

Degene in kwestie doelde op het feit dat zij heel wat vertrouwde gezichten miste. Inderdaad zijn er mensen vertrokken naar elders en zijn er in de afgelopen jaren ook betrekkelijk veel beeldbepalende Lindenaren overleden en dat betekent wat voor de directe naasten en de mensen die zo met hen vertrouwd waren. In dit nummer staat voor twee van hen ook een In Memoriam. Gelukkig zijn er weer veel nieuwe Lindenaren bij gekomen maar zij zijn natuurlijk nog niet voor iedereen zo ‘vertrouwd’.

Het is een goede en mooie traditie om in de zogenaamde Allerzielenviering onze overledenen te gedenken. Het zijn ‘onze’ heiligen dus we mogen het ook Allerheiligen noemen. In het bijzijn van familie zullen we speciaal aandacht schenken aan de overledenen van het afgelopen jaar en een licht voor hen aansteken.

Dat zijn:       **Piet Vermeeren**  
                      **Wiep van den Broek**  
                      **Frans Martens en Jeannette Martens**  
                      **Grada Bos**

*We nodigen iedereen uit om hen op **1 november om 19.00 uur** in onze kerk samen te gedenken en met hen ook ‘eigen’ overledenen de aandacht te geven die ze verdienen.*

Na afloop van de kerkdienst zullen we de graven te bezoeken en desgewenst een graflicht plaatsen. De graflichten zijn voorafgaand aan de kerkdienst in de kerk te koop.

Ons kerkhof is altijd open en gemakkelijk bereikbaar, maar juist op deze dagen krijgt het extra aandacht omdat velen er deze dagen een bezoek brengen.

Bij deze gelegenheid bedanken we ook de ‘kerkhofploeg’ die het kerkhof zo mooi onderhoudt.

*De Contactgroep*