

### **Terugblik op de Goede week en Pasen**

Ondanks de beperkingen vanwege het Coronaregime heeft de geloofsgemeenschap de paastijd waardig gevierd: de vieringen waren anders: korter, compacter maar niet minder van inhoud en sfeer. De vieringen op Palmzondag, Goede Vrijdag en Pasen zijn zeker gezien de situatie goed bezocht en werden gewaardeerd.

Het boekje met Paasverhalen dat we samen gemaakt hebben, was gezien de reacties een schot in de roos. Er zijn nog enkele exemplaren over voor de liefhebbers!

De opbrengst van de vastenactie (voor weeskinderen in Congo) was gezien de situatie ook heel mooi: € 291,80!

Dank aan alle gulle gevers.



### **Pinksteren 2021 en Andere Tijden**

Mondjesmaat en voorzichtig proberen we de activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap te hervatten. Als er verder geen tegenslagen zijn, komen we op de 1<sup>e</sup> Pinksterdag om 10.00 uur weer samen in de kerk. Weliswaar met een aangepaste viering dus zonder 'het breken van het brood' en zonder samenzang, wel - als het weer het toelaat - met koffie op het terras achter de Burcht. Maar laten we onze zegeningen tellen en aan de Geest vragen of 'we weer een duwtje in de rug kunnen krijgen'. En dit jaar – als het niet teveel gevraagd is – nog een extra duwtje!

Pinksteren is voor de Lindense geloofsgemeenschap vaak een belangrijk moment geweest. Pastoor Jan van Santvoort, die overleden is op Pinksteren 1995, werd op Pinksteren 1997 opgevolgd door pastor Piet Vermeeren, die de 'pastoorsstaf' uitgereikt kreeg van deken Van de Pol. Historisch, vind ik, één van de overwegingen van Piet op Pinksteren waarin hij ongeveer het volgende opmerkte.

*Onze Lambertuskerk heeft prachtige glas-in-lood ramen. Ramen met de afbeelding Maria, die Linden beschermt, en voorstellingen van Kerstmis, Pasen en.... Pinksteren, zei toen iedereen! Nee, zei Piet, de afbeelding van Hemelvaart is de derde. De afbeelding van Pinksteren, dat zijn wij zelf: iedereen in Linden'!*

Een terechte opmerking over het Pinksterfeest als oproep om Jezus Christus na te volgen, te geloven in God en zelf te denken!



In de geschiedenis van de kerk werd het Pinksterfeest nog eerder dan het Paasfeest gevierd. Al in de 2<sup>e</sup> eeuw was er aandacht voor. Wel moet gezegd worden dat Montanus, een bekeerling en de grote voorvechter van het feest, in die eerste Christentijd een bedenkelijke reputatie kreeg.

Serieuzer werd het in de vroege middeleeuwen, na de val van het West – Romeinse Rijk in de 5<sup>e</sup> eeuw. In veel gelovige centra in Europa werd de ‘Heilige Geest Week’ ingesteld. Een week van rust en aandacht voor de natuur, zoals het strooien van blaadjes van bloemen, en het begin van het houden van volksfeesten, zoals gildefeesten en kermissen. De Heilige Geest Week werd vanaf de 9<sup>e</sup> eeuw steeds verder ingekort en in onze tijd staat zelfs Pinkstermaandag ter discussie.

Misschien een tip voor als het weer kan: altijd op Pinksterdinsdag, de 3<sup>e</sup> Pinksterdag, vindt in het Luxemburgse stadje Echternach de jaarlijkse spring-processie plaats. Dit jaar dus op dinsdag 25 mei. De processie eindigt altijd bij de lindeboom bij het graf van Sint Willibrord. Het is overigens een misverstand dat de deelnemers afwisselend naar voren en dan weer naar achterspringen, dat is sinds 1947, om chaos te voorkomen, veranderd in: 1 stap vooruit en dan afwisselend op de linker- en dan weer op de rechtershoek hinkelen.

Terugdenkend aan mijn eigen jeugd is Pinksteren verbonden met het indrukwekkend zingen van het ‘Veni, Creator Spiritus’ en met de uitzending op de radio waarin de missionarissen vanuit Nederland over de hele wereld werden uitgezonden. ‘Andere Tijden’!

*HvR*