

## De Goede Week en Pasen

De beperkingen van de corona – pandemie zijn er nog. De overheid acht de mogelijkheden tot uitbreiding van versoepeling nog heel gering. Om die reden zijn wij binnen onze Contactgroep ook voorzichtig. Toch willen we aandacht geven aan de Goede Week en het Paasfeest.

### Palmzondag, 28 maart 2021

De opperste gezagsdrager namens het Romeinse Rijk in Judea, Pontius Pilatus, had zijn residentie niet in Jeruzalem, maar in Caesarea Maritima, Keizerlijk Paleis aan Zee.

Wanneer Pesach naderde, trok de keizer met hofhouding en troepen naar de hoofdstad om een oogje in het zeil te houden en mogelijke onlusten in de kiem te smoren. Dat was zijn jaarlijkse ‘intocht in Jeruzalem’.



De intocht van Jezus van Nazareth moet heel anders zijn geweest. Ik kwam daarvan de volgende beschrijving tegen in een boek over liturgische feesten:

*‘En zo togen twee processies naar Jeruzalem op een lentedag in het jaar 30. De ene was een simpele processie, de andere een keizerlijke. Vanuit het oosten reed Jezus op een ezel de Berg van Olijven af, toegejuicht door zijn volgelingen. Hij was afkomstig uit een eenvoudig dorp, Nazareth in het noordelijk van Galilea gelegen, en de meesten van zijn volgelingen waren gewone mensen.*

*Aan de andere kant van de stad, vanuit het westen, reed Pontius Pilatus, op een paard Jeruzalem binnen aan het hoofd van een colonne keizerlijke cavalerie en een cohort soldaten. De processie van Jezus riep het koninkrijk van God uit, die van Pilatus demonstreerde de macht van het Romeinse Rijk.*

*De twee processies belichamen het conflict van wat zich die week zou afspelen.’*

### Palmzondag tussen 10.00 – 11.00 uur in onze kerk

Wanneer het weer het toelaat willen we buiten de kerk om 10.00 uur een kort moment van bezinning rond de palmen houden.

We zegenen dan samen de palmen die herinneren aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Na afloop van die korte ceremonie kan iedereen een palmtakje meenemen naar huis. Het is een goede gewoonte om dat nieuwe, groene takje aan het begin van de Goede Week thuis bij het kruisbeeld te plaatsen. Het takje in de grond steken is ook een mogelijkheid. Het takje zal hoogstwaarschijnlijk langzaam gaan groeien.

Voor iedereen die dat wil bestaat daarna de mogelijkheid om even zelf in de kerk plaats te nemen. Een gebed, een kaarsje of even stil zijn.

Graag geven we ook aan ieder, die dat wil, de mogelijkheid om tot 11.00 uur naar de kerk te komen, een palmtakje te halen of even in de kerk te zijn.

Ook bestaat de gelegenheid om de bijdrage voor de Vastenactie in het offerblok te deponeren.

En voor *iedereen* is er een boekje met 'Paasverhalen'!

### **Witte Donderdag, 1 april 2021**

Zuster Egeria, die in de vierde eeuw in het noordwesten van Spanje leefde, heeft ons de oudste getuigenis van de viering van Witte Donderdag nagelaten. Rond 380 maakte zij vanuit Spanje een pelgrimstocht naar het Heilig Land. Tijdens die tocht hield zij een dagboek bij en schreef zij brieven naar haar medezusters.

Bedevoertochten werden wel vaker ondernomen door vrouwen in deze periode, maar het feit dat zuster Egeria deze lange en dure reis alleen kon maken, wijst erop dat zij tot de gegoede kringen behoorde. Dankzij haar geschriften is veel bekend over de liturgische gebruiken in het Jeruzalem van die tijd. Zij bezocht die vieringen en schreef erover.

Haar algemene indruk was dat Jeruzalem toen een vervallen stad was.



Het manuscript van Egeria werd in 1884 herontdekt in de bibliotheek van het Italiaanse Arezzo. Het trok meteen wereldwijde aandacht vanwege de verhalen, het taalgebruik dat sterk afwijkt van het klassieke Latijn, maar ook omdat het geschreven is door een vrouw. Helaas is het manuscript incompleet, een flink deel is verloren gegaan.

### **Op Witte Donderdag is in onze kerk geen viering**

### **Goede Vrijdag, 2 april 2021**

Een vreemde naam voor een dag die in het teken van het lijden en sterven van Jezus van Nazareth staat. Taalkundigen en theologen breken zich daarover al eeuwen het hoofd.

Overigens komt het woord 'goed' vanaf de dertiende eeuw alleen maar voor in het Nederlandse en Engelse (good) taalgebied.

In Duitsland wordt gesproken over Karfreitag (oud-Duits voor kommer / treurig), in Frankrijk vendredi saint en in Spanje en Italië is 'santo' (heilig) het bijvoeglijk naamwoord bij de vrijdag.



De viering van Goede Vrijdag begon in de eerste Christentijd in Jeruzalem met het ‘hanengekraai’; het was nog donker. Dan begon de processie naar Getsemane waar het evangelie van de gevangenneming werd gelezen. Vandaar liep men naar Jeruzalem en werd het lijdensverhaal zo precies mogelijk nagespeeld.

In Rome lazen de christenen het evangelie over het lijden. Pas in de zevende eeuw kwam daar de communieviering bij.

Geen Eucharistieviering op die dag, maar uitsluitend het breken en uitdelen van eerder geconsacreerd brood.

In de meeste katholieke kerken begonnen ’s middags om 3 uur de vieringen met het volgen van de Kruisweg langs de 14 staties die aan de zijmuren van de kerk waren geplaatst.

Die kruisweg wordt in Rome ook in onze tijd nog samen met de Paus gebeden en gelopen rond het Colosseum op de Goede Vrijdag avond.



Onder keizer Constantijn werd in de vierde eeuw het Kruis het symbool van het Christendom. In de liturgie van Goede Vrijdag neemt de huldiging van het Kruis een belangrijke plaats in.

### **Goede Vrijdag om 19.00 uur Viering in onze kerk**

Geen Pasen zonder Goede Vrijdag.

We herdenken in deze bijeenkomst het lijden en sterven van Jezus. Normaliter doen we dat in onze Geloofsgemeenschap wat uitgebreider, maar dit keer zal de viering eenvoudig van karakter zijn.

Wél stellen we het op prijs wanneer iedereen die komt een bloem meebrengt. Op die manier kan het eren van het Kruis toch nog gestalte krijgen. Hoe e.e.a. precies verloopt, merkt u tijdens de viering.

Ook nu is het mogelijk uw Vastenactie bijdrage in het offerblok te deponeren.

## Pasen, 4 april 2021

Zeker tot het jaar 50 was er in eerste Christentijd geen aparte jaarlijkse Paasviering. Pasen was Pesach, het Joodse feest van de bevrijding uit Egypte. De Verrijzenis van Christus werd al wekelijks herdacht op de zondag tijdens de huisvieringen in kleine kring. De verschuiving van sabbat (zaterdag) naar zondag is geleidelijk gegaan en ook niet overal tegelijk.



In het begin was er ook nauwelijks of geen aandacht voor een aparte lijdens- of vastentijd. Pas rond 150 is er sprake van een jaarlijks terugkerend Verrijzenisfeest, dat meestal samenviel met het Joodse Pesach of de daarop volgende zondag. Later én tot nu toe wordt de paasdatum vastgesteld op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart – begin van de lente.

Pasen is in die tijd het eerste grote jaarlijkse feest van de eerste Christentijd. Melito van Sardes schreef rond 165 een eerste geschrift over het Paasfeest: *'Peri tou Pascha'*.

Paasmorgen wordt de klassieke doopdag voor de dopelingen, jong en oud. Kort daarna werden Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag toegevoegd aan de liturgische vieringen van de week.

### Paaszondag om 10.00 uur in onze kerk

Een dag die uitbundigheid verdient.

In de liturgie past een jubelstemming maar dit jaar zal zelfs de Paasviering sober van karakter zijn. Centraal in de dienst zal de Paaskaars staan: Christus als symbool van het Licht.

Ook ons Gelegenheidskoor zal op Pasen niet kunnen zingen. Een solist (of hooguit een duo) zal de liederen zingen begeleid door het orgel.

Dit keer zullen we het Brood niet breken. Een symbool dat zó past bij onze Geloofsgemeenschap. Laten we hopen en bidden dat ons leven gauw weer open mag gaan!

### Vanwege de Coronatijd iets extra's: het boekje: Onze Paasverhalen

Nu elkaar treffen en spreken moeilijk is, kan misschien het geschreven woord wat lucht geven.

Daarom heeft de Contactgroep een tiental bezoekers van onze kerkdiensten gevraagd hún Paasverhaal naar ons op te sturen, zodat wij ze in een boekje kunnen bundelen.

Het is een mooie bloemlezing van Paasverhalen van onze eigen mensen geworden.

We hopen dat het u zal verrassen.

Het boekje met 'Onze Paasverhalen' krijgt u gratis aangeboden bij een bezoek aan de vieringen of bijeenkomsten in onze kerk in de Goede Week.

*HvR, namens de contactgroep*

