

### Allerheiligen / Allerzielen viering 2021

Met waardering kijken we terug op de Allerheiligen / Allerzielen viering van zondagmorgen 31 oktober om 10.00 uur in onze kerk. Veel families en leden van onze Geloofsgemeenschap hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de herdenking van het verlies van een overledene.

Ook het kerkhof werd druk bezocht. De vele graflichten en bloemen die daar geplaatst waren, getuigden daarvan. Voor de vrijwilligers van onze kerkhofploeg was er een bijzonder compliment in de vorm van een dankbericht per mail over het uitstekende onderhoud.



*gedachtenislichtjes branden in onze kerk*

### Wijziging data zondagvieringen

Hoewel we eerder aangekondigd hebben dat we voortaan iedere 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> zondag van de maand om 10.00 uur een zondagviering houden, wijken we daar in de komende weken van af.

Graag willen we het begin van de Adventtijd bijzonder markeren met een viering in de kerk. We willen aandacht voor de 1<sup>e</sup> kaars die we aansteken op de adventskrans.

Dus

**Viering 1<sup>e</sup> Adventszondag op 28 november om 10.00 uur**

in plaats van 5 december a.s.

Een mooie bijkomstigheid is het dat we ons allemaal op zondag 5 december kunnen concentreren op het Sinterklaasfeest in eigen kring.

Die verandering heeft ons ook doen besluiten dat we de daarop volgende Adventviering ook vervroegen.

Dus

**Viering 3<sup>e</sup> adventszondag op 12 december om 10.00 uur**

In plaats van 18 december a.s.

Achterin deze Rond de Lindense Toren staat de Agenda voor de komende weken nog eens goed weergegeven.

## Collecte

Aan het begin van de advent willen we de deelnemers aan onze liturgie weer in de gelegenheid stellen om bij te dragen aan de collecte voor het behoud van onze kerk. Daarom zal achteraan in de kerk voortaan collecteschaal staan waarin voorafgaand aan de viering of daarna de bijdrage kan worden gelegd.

Hartelijk dank voor uw gave.

## Het ontstaan van de Adventskrans

In het begin 19e eeuw was er onrust in de Duitse stad Hamburg. Er heerste vooral in de wintermaanden bittere armoede. De Duitse theoloog Johann Hinrich Wichern wilde daar iets aan doen en hij bekommerde zich om de kinderen uit arme gezinnen.

Hij bouwde in 1833 net buiten de stad een boerenschuur die als onderdak moest dienen voor de kinderen. Tot op de dag van vandaag is dit gebouw in Hamburg nog altijd te bezoeken en staat het bekend als het 'Rauhes Haus'. Kinderen kregen hier te eten en volgden er lessen.



Johan Hinrich Wichern kreeg van de kinderen in de aanloop naar Kerst vaak de vraag 'wanneer is het Kerstmis?' Om de aanloopperiode naar kerstmis duidelijk te maken, bedacht hij de Adventskrans. Hij maakte in 1839 met behulp van een wagenwiel en 19 rode en 4 witte kaarsen, de eerste echte Adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was.

## Kerstmis 2021 in Linden

Eerlijk gezegd is het nog onzeker hoe we binnen onze Geloofsgemeenschap Kerstmis gaan vieren. We hopen op de eerste plaats dát we het kunnen vieren!

Bij Kerstmis hoort natuurlijk ook een sfeervolle aankleding van onze kerk met de Kerststal, opgebouwd door ons Gilde en de verdere versiering in de kerk door onze vrijwilligers. Het zou ook prachtig zijn wanneer we weer zouden mogen zingen, want ook dat hoort bij ons bij Kerstmis. Of het Gelegenheidskoor onder leiding van dirigent Joost Angenent kan en mag zingen is nog niet duidelijk op het moment dat we deze 'Toren' schrijven. Vooralsnog zijn geen repetities gepland.

Kortom, er is nog veel onzeker.

Toch gaan we er van uit dat we op Kerstavond om 19.00 uur een Kerstavondviering in onze kerk kunnen houden. De verdere details en voorwaarden waaronder maken we bekend in de Kersteditie van Rond de Lindense Toren die verschijnt op dinsdag 21 december.