
In Memoriam

In Memoriam Frans Peters

Op 29 mei 2020 overleed Frans Peters op 62-jarige leeftijd.

*“Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje, onze lieve vader omringd door allen die hem lief waren, waarom zo vroeg?
Maar toch zijn wij dankbaar voor wat hij voor ons was en zal blijven”*

Frans werd geboren in Linden aan de Eindhsestraat 16 en heeft daar bijna zijn hele leven gewoond. Hij was de vijfde van het gezin met tien kinderen. Nadat hij trouwde met Gerda heeft hij even aan het pleintje aan het begin van de Eindhsestraat gewoond. Zijn vader stierf vrij jong en toen zijn moeder Pieta bijna alleen kwam te zitten, ging hij na een verbouwing weer ‘thuis’ wonen met Gerda. Zij kregen drie kinderen. Toen moeder Pieta naar een verzorgingsappartement in Cuijk ging, kwam zoon Nick officieel in haar gedeelte wonen.

Frans was leraar aan het ROC; hij was het met hart en ziel en had een goed contact met de leerlingen; vele jaren organiseerde hij thuis in de achtertuin een eindejaarsfeest met zijn klas. Tot enkele weken voor zijn dood bleef hij werken. Gerda was het laatste half jaar chauffeur als Frans de leerlingen op hun stages bezocht.

Frans was heel wat jaren op allerlei manieren betrokken bij Linden. Hij was onder meer een periode lid van de Dorpsraad, betrokken bij “Linden groet Linden”, en lid van het Antonius en Mariagilde. Er was een band tussen het hele gezin en de geloofsgemeenschap: samen met Gerda koster en de kinderen misdienaar. Frans was niet altijd even gemakkelijk in de omgang; hij kon soms onvoorspelbaar reageren. Sinds een aantal jaren leidde hij een wat teruggetrokken leven. Zijn gezondheid liet al jaren te wensen over maar hij ging alleen naar de dokter als het echt niet anders kon. De adviezen waren niet echt aan hem besteed. Zijn werk bleef hij doen maar meer kon hij -zeker op het laatst- niet meer.

Enkele weken voor zijn dood ging hij plotseling sterk achteruit en vrij snel was duidelijk dat het niet meer beter zou gaan.

Gerda en de kinderen zullen verder moeten zonder Frans, een trouwe, verantwoordelijke, beschermende lieve man en vader. We wensen hen daarbij veel sterkte toe. Hun hechte onderlinge band zal daarbij een grote steun zijn.

Patty en Anke wonen nu ook weer thuis.

JvdB