

---

## Het goede voorbeeld

---

Op 17 september 1944 kwamen vijf Amerikanen om toen hun vliegtuig neerstortte bij Linden. Omdat 17 september de naamdag is van de Heilige Lambertus, de patroon van onze voormalige parochie en van onze geloofsgemeenschap, is een verbinding ontstaan.

Op zondag 20 september zal die verbinding er weer zijn, soberder dan vorig jaar toen het 75 jaar geleden was, en anders vanwege de beperkingen die het gevolg zijn van de uitbraak van het Coronavirus.

Herdenken en tegelijk toch een feest?

Het herdenken van het gebeuren op 17 september heeft ook twee kanten: Het is eer bewijzen aan de omgekomen Amerikanen met vele anderen, die vielen voor onze bevrijding én het begin van de vrede vieren.

Met de 'viering' in de kerk dragen we bij aan de herdenking en het feest van de bevrijding. Een vredesviering zal het zijn. Daarmee geven we betekenis aan het feest want een feest is meer dan het even ontvluchten van de werkelijkheid. Zonder besef van respect, van dankbaarheid en verantwoordelijkheid verliest een feest veel aan waarde.

Als we het nieuws van alledag goed interpreteren, weten we dat echte vrede niet vanzelfsprekend is en begrijpen we ook dat wij een rol en verantwoordelijkheid hebben bij het streven naar het ideaal van vrede. Die vrede is helaas geen stabiele wereldbrede realiteit.

Alle 'onvrede' heeft te maken met onrecht en ongelijkheid, met de manier waarop regeringen en leiders van landen daar mee omgaan en vooral ook hoe mensen met elkaar omgaan.

Als haat, jaloezie, hebzucht, macht en ijdelheid de drijfveren zijn loopt het fout. De deugden zouden sterker moeten zijn dan die ondeugden.....

Dat is geen nieuwe gedachte. Al voor het begin van de jaartelling hadden de denkers het al over de zeven hoofdzonden: hoogmoed of ijdelheid, de

hebzucht of de gierigheid, lust of wellust/sadisme, de jaloezie of de nijd, de onmatigheid of mateloosheid, de woede of de wraak en de gemakzucht of de luiheid. Als we eerlijk zijn, wordt het moeilijk te beweren dat we 'zondenvrij' zijn. Of anders gezegd er is altijd wel ruimte voor verbetering. Zeggen dat anderen nog erger zijn is uiteindelijk een zwak verweer en zeker geen excuus.

Het is soms ontluisterend te zien of te horen wat de drijfveren van leiders of alom gerespecteerde mensen zijn, mensen die een voorbeeld zouden moeten zijn.

Laat dat vooral een wijze les zijn. Het kan dus geen kwaad om regelmatig even stil te staan en preventief wat geestelijk onderhoud te doen.

Een gemeenschap heeft baat bij goede voorbeelden. Dat weten we in Linden en dat merken we ook. Dat was ook de reden dat gemeenschappen ooit een patroonheilige kozen.

Het is goed dat we met die gedachte ook feestelijk koffie drinken op het Lambertusfeest op de zondag drie dagen na 17 september

*JvdB*