
Op een mooie Pinksterdag

Op een mooie Pinksterdag.....

In de preek vroeg ik of iemand wist
wat je ziet op de vier glas-in-loodramen vooraan in ons kerkje.
Die zijn daar rond 1948 geplaatst.
De oude ramen waren eruit gevlogen
door de luchtdruk van het geschut hier in de omgeving
in de nadagen van de oorlog,
net zoals trouwens de drie ramen achter in de kerk.
Het centrale raam voorin stelt duidelijk Maria voor die over Linden
waakt, zoals zij dat in de oorlogsjaren had gedaan.
De drie andere ramen kun je vanuit de kerkbanken slecht zien.
Daarom zei ik in mijn preek: ik zal jullie helpen.
Ze gaan over drie belangrijke feesten van Jezus Christus.
Ja, en toen kwamen er meteen reacties vanuit de kerk:
Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
Mijn opzet was geslaagd.....
Ja, Kerstmis wel, Pasen wel, maar Pinksteren niet.
Pinksteren ? Dat zijn wijzelf!

Op het derde raam staat de hemelvaart van Jezus uitgebeeld.
Zo heeft de Poolse kunstenaar Peskovsky prachtig weergegeven
drie momenten uit het levensverhaal van de joodse man Jezus:

1. zijn geboorte in Bethlehem,
2. zijn overwinning op Goede Vrijdag, op mislukking en dood,
en
3. zijn heengaan uit ons midden.



Voor een christen is Jezus van Nazareth
met zijn goedheid en dienstbaarheid, met zijn zachte kracht,
consequent, zijn leven lang: DE WEG.
Alle mensen die hem willen volgen vormen samen Pinksteren.
Zij trekken zijn lijn door, zij kiezen net als hij voor mededogen,
zij laten zich leiden door dezelfde geest die hem bezielde.
Zij vertrouwen erop dat Jezus voor mensen de juiste weg is.
En als je deze weg probeert te volgen,
dan kun je wel vallen, maar zul je nooit uit Gods hand vallen.
Dit is het christendom in het kort samengevat.

Jezus kent wereldwijd veel volgelingen:
katholieken, protestanten, mensen in het oosten en in het westen,
in grote kerken en in kleine gemeenschappen.

Uiterlijk zie je verschillen in woorden, in gebaren en in gewoontes,
maar wat je bij ons allemaal moet terugzien is waar het om gaat:
het leven proberen in te vullen met goedheid en dienstbaarheid,
in de overtuiging dat we door God zo zijn bedoeld
en dat we tenslotte zo bij Hem thuis zullen komen.
Allemaal samen vormen wij zo de Kerk van Jezus Christus.

Om deze weg te blijven volgen,
om deze keuze overeind te houden,
om dit geloven en vertrouwen te delen
om die Jezus te gedenken en te vieren
heb je anderen nodig.
Daarom kom ik in samenkomsten van christenen graag veel
anderen tegen.
Ik heb hen gewoon nodig om mijn eigen geloven te versterken.
Want ook Pinkstervuur kan gemakkelijk verwateren.

We hebben in de voorbije maanden gemerkt hoe betrekkelijk
veel dingen zijn, waaraan we gewend waren.
En dat we belangrijke zaken over het hoofd hebben gezien.
We hebben elkaar veel meer nodig dan we dachten.
En God, niet te vergeten.
Ik zal blij zijn als we weer naar vieringen kunnen komen in
onze kerk om daar samen stil te staan bij onze WEG
en om daar samen steeds meer Pinksteren te worden.

Piet Vermeeren