
Als de klok van linden luidt

Als de klok op woensdag na 19.00 uur luidt, is dat om ons te herinneren aan wat we elkaar toewensen:

Laten we elkaar niet uit het oog verliezen.

Laten we hopen dat ons het verlies van gezondheid of levens zoveel mogelijk bespaard blijft.

Laten we de hoop levend houden dat we samen in staat zijn te leren en te werken aan een gezonde duurzame samenleving.

Wij zijn immers een *samenleving*.

