
In memoriam

In memoriam June Klerkx

June was geen 'Lindense' en dus bij de meesten niet bekend. Voor de vaste kerkgangers echter wél. De laatste jaren waren Bill en zijn vrouw heel trouwe bezoekers van de Lindense diensten en de nazit met koffie in De Burcht. Velen moeten ze gezien hebben als ze samen op de brommer vanuit Cuijk naar Linden kwamen of terugreden. Ze konden niet met een auto want Bill was visueel beperkt en June de laatste jaren bijna blind. Ze voelden zich erg welkom in Linden en brachten ook iets mee: levenslust, humor en soms een traktatie.

Bill pakte op 22 jarige leeftijd zijn rugzak en gitaar en trok naar Australië om een nieuw bestaan op te bouwen. Daar leerde hij al snel June kennen.

Bill kan het mooi vertellen en June onderstreepte het met haar glimlach. Hun leven ging niet altijd over rozen want Bill kwam al op vrij jonge leeftijd in de WAO. Maar met Bill's muzikaliteit en June's creativiteit bleef hun leven mooi. In 1973 keerden ze met hun 3 kinderen terug naar Nederland.

Het toeval wil dat June –zij kon heel goed schilderen- ten tijde van de renovatie van onze kerk rond 2000 enkele schilderijen heeft gerestaureerd.

June's gezondheid was kwetsbaar en het Coronavirus was haar in een paar dagen te machtig. Op 28 maart overleed zij in het ziekenhuis in Beugen bijna 82 jaar oud. In heel kleine kring vond het afscheid plaats.

Als geloofsgemeenschap konden we slechts teksten en ideeën aanleveren. Hun dochter Corina heeft het afscheid zelf geleid. Zij zong het levensverhaal van June en Bill in een lied: The Dutch man and his Australian rose, wat zij eerder geschreven en gezongen had bij hun 50-jarig huwelijksfeest in 2014.

June is begraven op de begraafplaats aan de Hapseweg in Cuijk.

Ook wij zullen haar missen.