

### **Pinksteren 2020**

Je staat er niet bij stil maar ook dit jaar blijft de tijd gewoon doorlopen. Het coronavirus heeft in vele families en gezinnen groot verdriet en extra zorgen veroorzaakt maar gelukkig is de totale omvang in Nederland tot nu toe -dankzij de maatregelen en vooral zelfdiscipline- beperkt gebleven en heeft onze gezondheidszorg en andere zorg het met grootse inspanning net kunnen bolwerken. Voor de gespaarde groep was het wel aanpassen maar was het zeker geen onmogelijke opgave. En de tijd, de natuur, ging gewoon voort. We beleefden een vroege en schitterende lente. De beleving was wel anders want het patroon werd geheel doorbroken: andere jaren was je in gedachten vooruit, al bij de vakantie, dit jaar anders dan gedacht. Ook veel van onze gebruikelijke bezigheden, bezoeken of uitjes zijn nog niet mogelijk. Voor menigeen bleef er plotseling tijd over en dus is naarstig gezocht naar alternatieven: de omzet van de bouwmarkten schijnt fors gestegen en de tuinen zijn extra verzorgd. Er is meer gelezen en vermoedelijk meer TV gekeken. Maar het was ook anders voor wie het werk doorging. Voor veel ouders met jonge kinderen was het een forse extra opgave: thuis werken achter het scherm met telefoon en videovergaderingen terwijl er ook nog onbevoegd thuisonderwijs gegeven moest worden aan de kinderen, die zich verveelden; stressvol en slopend. En grootouders inschakelen kon doorgaans ook niet. Dat de scholen weer open gaan is dus voor vele ouders en voor de kinderen een zegen.

Het was echt anders en er ontstonden creatieve initiatieven. Er is door velen geweldig gezorgd voor mensen die het nodig hadden, praktisch maar ook via extra aandacht op allerlei manieren. Er is veel heldenwerk verricht en we beseften dat de mensen van de 'wezenlijke' beroepen eigenlijk wel meer waardering verdienden dan ze kregen.

Maar hoe moet het met de mensen met minder wezenlijke beroepen? Als de wereld er anders uit moet gaan zien dan komen er veel mensen in de problemen. Evenementen organiseren zit er bij voorbeeld voorlopig niet in en wellicht blijft dat nog heel lang problematisch.

De schaduwzijden van globalisering en grootschaligheid zijn door de crisis nog duidelijker aan het licht gekomen en vragen om een nieuwe aanpak. De doorgesloten marktwerking ervaren we nu als een probleem en we plaatsen vraagtekens bij de macht en zelfzuchtigheid van multinationals, bedrijven en fondsen die maar één doel hebben: snel nog veel rijker worden. En we moeten toegeven: velen pikten er een graantje van mee.

We komen er achter dat we opnieuw de maat der dingen moeten bepalen als we duurzaam willen overleven. Onbeperkt reizen en vliegen, een bijna onbeperkt aanbod aan producten; kan dat wel zo blijven? De moderne mens lijkt verleerd zelf maat te houden.

We komen er ook achter hoe noodzakelijk onderlinge solidariteit is -op alle niveaus -, om de wereld 'menselijk' te houden. De werkloosheid is in vele landen al ongekend hoog. En, bijna paradoxaal, bestaat er ook enorme rijkdom. Maar die rijkdom beter verdelen is een droom, die nog voor een groot deel werkelijkheid moet worden.

Ja, er moeten nog veel heldendaden verricht worden. Gelukkig zijn er in onze tijd ongekende mogelijkheden.



Ja, en dan is het bijna Pinksteren. Het feest dat deuren opent en mensen de wereld in stuurt om goed te doen, om met vuur in alle talen te communiceren, om lijnen uit te zetten, die iedereen begrijpt, om perspectief te bieden. Het Pinksterfeest geeft aan dat het niet de bedoeling is 'bezorgd' af te wachten tot 'het is overgewaaid' en vanuit de eigen binnenplaats naar buiten te gluren om te zien wie de kastanjes uit het vuur haalt.

De kerkdeuren blijven nog even dicht. Over God hoor je bijna niets, maar vrees niet: Hij zit niet opgesloten in de kerken maar is ongelooflijk actief in mensen. De meesten hebben dat zelf overigens niet in de gaten maar dat hindert niet; zij weten wat hen te doen staat. Bovendien was ook Jezus, die we als zijn afgezant beschouwen, vóóralles iemand die je herkende aan zijn daden en Hij begon meestal pas te praten en uit te leggen als hem iets werd gevraagd of als hij werd uitgedaagd.

Als je het niet meer weet, ga dan op zoek.

*JvdB*

