

### **Een pater in den vreemde**

*Onze parochie H. Martinus heeft in de persoon van pater Callistus een kapelaan afkomstig 'uit den vreemde', namelijk uit Nigeria. In 1954 ondersteunde de parochie Groot-Linden een pater uit India, Victor Rodrigues, een pater dus 'in den vreemde'. Dagblad De Tijd wijdde er destijds een artikel aan, dat hieronder staat.*

### **Pater Victor Rodrigues**

#### ***Brabants dorp droeg bij in de kosten van zijn studie***

'Op de veranda van de pastorie van Aurangabad, 350 km ten oosten van Bombay, heeft kapelaan Rodrigues aan Hans Bronkhorst (Dagblad 'de Tijd') verteld hoe hij priester is geworden. Nadat hij in 1946 de middelbare school doorlopen had, wilde hij naar een seminarie, maar zijn oorspronkelijke uit Goa afkomstige ouders konden de kosten van deze studie niet dragen.

Er werd echter een oplossing gevonden: buitenlandse weldoeners maakten de verwezenlijking van de plannen van Rodrigues mogelijk. Een welgestelde Amerikaanse oude dame heeft en gedeelte van het vereiste geld beschikbaar gesteld. De rest werd bijeengebracht door een Nederlandse parochie: de parochie van de H. Lambertus in het Noord-Brabantse dorp Groot-Linden.

Ongeveer negen jaar lang heeft het vijftigtal katholieke gezinnen dat Groot-Linden telt, bijdragen geschonken voor de Indische seminarist, die zij als Sint Petrus Liefdewerk-beschermeling hadden aangenomen. En ieder jaar schreef de student Victor Rodrigues een brief aan pastoor Van Delft, waarin de geadopteerde zoon van de Lambertus-parochie rapport uitbracht over zijn vorderingen. Op zijn beurt vertelde pastoor Van Delft in brieven over Groot-Linden. Toen tenslotte op 30 november 1954 de Indiase jongeman uit handen van de aartsbisschop van Nagpur, de H. Priesterwijding ontving, was daarmee de vrijwillig aanvaarde taak van de parochianen van Groot-Linden volbracht. Als blijvende herinnering boden zij echter de jonge priester een brevier aan. "Ik gebruik dat brevier voortdurend", zo verzekerde hij ons.'

*(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers)*