

Geen vieringen maar wel luiden de klokken op woensdagavond na 19.00 uur.



Lichtpuntje

In deze tijd ontvang ik –en u ongetwijfeld ook- regelmatig via de app teksten, filmpjes en gedichten die hoop geven en inspireren.

Enkele daarvan vindt u in dit nummer van Rond de Lindense Toren.

Het zijn lichtpuntjes naar de toekomst in een tijd van grote zorgen.

Het eerste lichtpuntje is in het Engels maar een vertaling doet afbreuk. Mocht u het Engels onvoldoende machtig zijn vraag dan een van de kinderen of kleinkinderen om het bij gelegenheid samen te lezen.

” And the people stayed at home. And read books, and listened, and rested, and exercised, and made art, and played games, and learned new ways of being, and were still. And listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. Some met their shadows. And the people began to think differently.
And the people healed, And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, mindless, and heartless ways, the earth began to heal.
And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully as they had been healed.”

Kitty O'Meara