

### **Gezond en heilzaam: een wandeling door Linden en een bezoek aan de kerk**

Met drie Kerstdagen voor de boeg is het aan te bevelen om op tijd de benen te strekken. Linden biedt volop de gelegenheid om een mooie wandeling te maken. Er was al geen Adventsconcert en nu de kerstvieringen vanwege Corona niet mogelijk zijn, is het - zo denken we- het overwegen waard om onze mooie historische Lambertuskerk in Kerstsfeer te bezoeken en daar even in alle rust bij de kerststal te vertoeven en een kaarsje op te steken.

Op deze dagen past immers een bezoek -hoe kort ook- aan een plaats, die symbool staat voor hoop en toekomst in alle eeuwen na het begin van de jaartelling.

We zorgen dat het er voldoende warm is en we laten mooie Kerstmuziek horen. Ook krijgt u een kerstboodschap.

U bent van harte uitgenodigd.

Om die reden is op **1e, de 2e en de 3e Kerstdag de kerk geopend van 14.00 – 16.00 uur.**



De leden van de contactroep zullen u ontvangen en u helpen herinneren aan de maatregelen in verband met het corona – virus. Zij zullen er samen met u op toezien dat alles goed verloopt. Er is een maximum aan het aantal gelijktijdige bezoekers gesteld en u krijgt een plaats toegewezen.

Het kan dus zijn dat u buiten even moet wachten.

We vragen uiteraard geen entreebedrag maar stellen een bijdrage voor de onkosten op prijs én - minstens even belangrijk- u kunt een bijdrage geven aan het goede doel van onze Kerstactie: Het leger des Heils.