



Kerstverhaal

(voor kinderen en mensen, die zich niet te groot voelen)

De Herder

Er was eens een oude herder. Hij leefde op de berg Nebo, waar hij zijn schapen weidde. Graag speelde hij daarbij op zijn herdersfluit.

Op de berg liep een smal pad dat leidde naar een kleine oude hut. Verder was er nergens een huis te vinden. Daar leefde de herder eenzaam en arm.

Vaak sliep hij buiten met zijn schapen onder de oude palmbomen.

Zo gebeurde het eens dat hij in zijn slaap een wonderlijke droom had.

Een grote lichte ster trok langs de hemel, een ster zoals hij er nog nooit een had gezien. En hij zag ook een engel die hem zei; 'wees maar niet bang want ik heb een boodschap waar je heel blij mee zult zijn.

Vannacht is het Christus-kind geboren. Kom, sta op en volg de ster.

Toen werd hij wakker. Daar was de grote lichte ster boven hem aan de hemel. Hij nam zijn staf en floot op zijn fluit. Zo gauw hij kon ging hij op weg met zijn schapen en volgde de ster. De herder volgde de ster door bergen en dalen en zijn schapen gingen met hem mee.

Zo kwamen ze bij een mooie stad. En de herder dacht: 'Hier zal ik het Christus-kind wel vinden.....'

Maar de ster leidde hem verder. Ook kwamen ze bij een prachtig kasteel. En opnieuw dacht de herder:

'Hier zal ik het Christus-kind wel vinden.....' Maar ook nu leidde de ster hem verder.

Toen kwamen ze in het open veld. Daar stond alleen een oude hut, waar een smal pad naartoe leidde.

De herder wilde omkeren, hij dacht dat hij zich vergist had.

Maar de ster boog naar beneden en bleef stil staan boven de hut.

Verbaasd kwam de oude man dichterbij. Daar lag het kind in de kribbe op wat hooi en stro.

Maria en Josef waren in diepe slaap. De ezel stond bij de kribbe. Alleen het kind keek de herder aan.

Hij schrok ervan. 'Ben jij het Christus-kind?' vroeg de herder. 'Je bent arm. Je bent in een hut geboren. Je ligt in een kribbe op hooi en stro'. Het was zo anders dan hij verwacht had. De herder trok zijn mantel uit en dekte daarmee het kind toe.

Toen lachte het kind naar hem en de herder vergat hoe arm hij was.

Nog nooit had hij zich zo blij en gelukkig gevoeld. Hij was de eerste die het kind kon zien.

Zo kwam uit wat lang voorspeld was.....

Naar: 'Der Hirte van Aichinger.

