

Rond 1985 werd in “Kinderen voor kinderen” het onderstaande lied gezongen. De tekst is van Willem Wilmink...

### Als de lichtjes doven

*Op een slagveld klonk een stem  
Was van ver te horen  
Zong dat er in Bethlehem  
Een kindje was geboren  
In die nacht zo stil en groot  
Zwegen de kanonnen  
Die zijn bij het morgenrood  
Toch opnieuw begonnen*

*Kerstmis lijkt ons keer op keer  
Vrede te beloven  
Maar kanonnen dreunen weer  
Als de lichtjes doven*

*Donkere Zuid-Afrikaan  
Honger moet je lijden  
Mag niet naar je vader gaan  
Bent van hem gescheiden  
Wie dit hebben uitgedacht  
Komen allen samen  
Zingen plechtig: “Stille nacht”  
Zonder zich te schamen*

*Kerstmis lijkt ons keer op keer  
Vriendschap te beloven  
Maar dan gaan ze altijd weer  
Alle lichtjes doven*

*Turk en Griek en Marokkaan  
Mogen die hier blijven?  
Mogen die hier ook bestaan  
Of zal men ze verdrijven?*

*Kerstmis doet ons telkens weer  
Beterschap beloven  
Laat dan deze ene keer  
Het lichtje niet weer doven*

