

### **Een nieuw seizoen: hoop en vertrouwen**

Kerstmis is een feest dat in de hele wereld wordt gevierd. De nachtmis is nog steeds een begrip. Met Kerstmis is het even stil op de Aarde en het lijkt of iedereen even de adem inhoudt om het bijzondere Kerstgevoel te beleven. Het blijft mysterieus want het is nauwelijks in onze gebruikelijke taal te vatten.

Ook vermoed ik dat velen zich na de Kerst afvragen: heb ik Kerstmis wel bewust beleefd? En misschien is er achteraf zelfs een lichte vorm van teleurstelling want onze verwachting was 'groter'.

Mensen hebben door de eeuwen heen, wanneer de dagen donker werden, en kwetsbaarheid aan het licht komt, verlangd naar vrede, verzoening, naar veiligheid en geborgenheid, naar meer licht en warmte.

Het verlangen was des te sterker als er oorlog was, of vijandschap, of gebrek en bittere kou. Het Kerstverhaal belooft ons de vervulling van dat verlangen. Hoe primitief ook: in een stal, verwarmd door de adem van de os en de ezel is er geluk en toekomst, de ster zorgde voor licht, een voorbode van de lenteson. De herders uit de omgeving zijn betoverd bij de aanblik.

Het verhaal staat nog als een huis. Vrede, verzoening, veiligheid, geborgenheid, licht en warmte. Wie wil dit niet? Het is van levensbelang?

Maar hoe zit het met ons verlangen?

Kinderen kunnen oprecht verlangen naar iets en ze tellen af: nog 7 dagen, nog 6 ... Voor hen duurt de tijd een 'eeuwigheid' omdat ze maar met één ding bezig zijn.

Voor ons vliegt de tijd .....stilstaan en verlangen lukt ons bijna niet meer. Onze tijd vervliegt omdat er zoveel vluchtigheid is.

Misschien is Kerstmis in onze –zelf verzonnen maakbare- wereld ook wel moeilijker. Er is zoveel 'gewoon' dat ons verlangen verzadigd raakt en verwondering zeldzaam. Je moet er kind voor zijn.

Kerstmis 2020 zal in vele opzichten anders zijn. Misschien krijgen we door Corona nu de kans af te wijken van gewoontes, kunnen we wel stil staan en lukt het ons Kerstmis te beleven zoals we diep in ons hart zouden willen.

Laten we hopen dat wij kunnen oplichten bij de ster uit het Kerstverhaal. In dat licht kunnen we allemaal engelen zien: engelen, die niet ontevreden klagen, die goed nieuws brengen, die goed doen voor mensen die verlangen naar vrede, verzoening, veiligheid, geborgenheid, licht en warmte. En we zien gewone mensen –herders genoemd- die in de toekomst geloven.

Net als kinderen moeten we het verhaal eindeloos willen lezen of herhalen.

*JvdB*

