
Delen en leren

De ontmoeting op 19 juli 2020 in en bij De Burchtheeft aan de verwachtingen voldaan. De contacten waren hartelijk en blije gezichten gaven de stemming weer. Het welkom met het lied aangepast aan deze gelegenheid verraste. We herdachten mensen, die in de afgelopen maanden waren overleden en voor wie het afscheid alleen in kleine kring kon plaatsvinden. Het verhaal over De Man in de Wolken bevatte stof tot nadenken.



Zoals min of meer aangekondigd, willen we op zondag 16 augustus opnieuw bijeenkomen in De Burcht. Niet alleen om elkaar dan weer te ontmoeten maar ook vanwege “de behoefte aan inhoud”, die werd uitgesproken.

Dat brengt ons bij de vraag: Wat zou die inhoud dan moeten zijn? En welke behoefte zit er achter?

Demeeste mensen zijn zorgzaam. Of zoals de titel van een boek luidt: de meeste mensen deugen. En dus laten allerlei vragen uit de actualiteit of eigen omgeving mensen niet onberoerd.

Elke dag is er wel iets dat je raakt.

Er zijn meer vragen dan antwoorden en de mogelijkheden om zelf iets aan een oplossing bij te dragen zijn vaak beperkt. Zorgzaamheid leidt daarom tot zorgen, waarmee je moet leven.

Ik vermoed dat ieder mens behoefte heeft de zorgen te delen en van elkaar te leren er mee om te gaan.

De kern van iedere levensbeschouwing gaat altijd om de manier waarop een mens het leven tegemoet treedt en de vraag probeert te beantwoorden: wat is belangrijk en van waarde?

Of: wat is goed en wat deugt niet?

Een goede bijeenkomst of dienst levert daaraan mijns inziens altijd een 'inhoudelijke' bijdrage en kan zo voorzien in die behoefte van mensen: *delen en leren*.

De coronatijd heeft wat mij betreft duidelijk gemaakt dat onze officiële kerk nauwelijks zichtbaar is. En het verhaal van Jezus Christus is toch actueel genoeg: zijn boodschap gaat over de uitgangspunten van een economische orde, over racisme, over gastvrijheid en zorgzaamheid, over goed en kwaad.

Het is goed als onze geloofsgemeenschap wel probeert in te gaan op die behoefte van mensen.

JvdB