

Jaarlijkse financiële bijdrage

Voor de 5^e keer houdt de contactgroep van de Geloofsgemeenschap Linden de jaarlijkse actie om onze historische Lambertuskerk open te houden en daarmee de Geloofsgemeenschap Linden verbonden met deze kerk te steunen.

De geloofsgemeenschap Linden verkeert nog steeds in de gelukkige positie dat zij nog een heel actieve en gedreven groep mensen heeft die meer wil dan alleen de kerk open houden: zij verzorgen voor een groot deel zelf het pastoraat zoals de diensten en het blad Rond De Lindense Toren.

Dat wordt nog steeds gewaardeerd zoals blijkt uit de doorgaans heel positieve reacties en de financiële bijdragen. Een rijkdom om op waarde te schatten en van een belang dat verder gaat dan alleen voor Linden.

Zoals bekend, past deze actie in het convenant tussen de contactgroep en het parochiebestuur. De kerk blijft in elk geval open tot en met 2021 en met uw financiële bijdragen wordt een spaarpot gevuld, waarmee de kerk na 2021 open kan blijven zolang dat financieel kan. Het convenant geeft ons een aantal jaren de gelegenheid aan te tonen dat de geloofsgemeenschap Linden voldoende draagvlak heeft, ook financieel, om met ons kerkgebouw door te kunnen. Op dit moment zit er ca 29.000,- in de spaarpot, een bedrag dat ongeveer overeenkomt met onze verwachting.

Met het doorberekenen van de huidige bijdragen kunnen we dus nog minstens 5 jaar extra verder. We zijn enorm dankbaar voor deze steun, zeker als we zien dat de bijdragen in alle andere geloofsgemeenschappen in de parochie Cuijk sterk achteruit lopen.

De vergrijzing is een belangrijke reden, die ook bij ons speelt, maar niet de enige. De traditionele kerk slaagt er op veel plaatsen kennelijk ook niet in om echt van betekenis te zijn en dat geldt niet alleen voor de jongere generaties.

Tegelijkertijd lijkt de behoefte aan reflectie of bezinning (zingeving) toe te nemen. Steeds meer mensen vragen zich af “Is dit het?” of “Hoe moet het verder met onze wereld?” en “Wat staat mij te doen?” Belangrijke levensvragen waar mensen antwoorden op willen zoeken. In feite gaat het om “levensbeschouwing”, traditioneel het terrein van de religies.

In principe staat dat allemaal los van een kerkgebouw maar mensen hebben van tijd tot tijd wel behoefte aan een plek en een gelegenheid waar de onrust en onveiligheid van de wereld geen toegang hebben.

Dat wij in Linden zo'n mooie kerk hebben en een geloofsgemeenschap die ruimte en gelegenheid schept om los te komen van de waan van de dag is naar onze mening een te koesteren rijkdom.

Met het oog op de toekomst is het ook van belang het draagvlak voor het behoud van ons monumentale kerkgebouw voor Linden en de regio in stand te houden en te vergroten. Dat proberen we door de functie van ons kerkgebouw te verbreden voor een cultureel aanbod en door een beroep te doen op een grotere groep mensen, die het met ons de moeite waard vindt het monument te behouden.

Deze mensen, “Vrienden van de Lambertuskerk”, willen minder of niet verbonden zijn met de kerk als instituut, maar steunen ons met een jaarlijkse financiële bijdrage of hand- en spandiensten.

We doen dat via de Louisastichting, die functioneert als een zelfstandige stichting tot steun van de Lambertuskerk. We zoeken de 'vrienden van de Lambertuskerk' dan ook vooral in Linden en directe omgeving. Het is goed om te vermelden dat de Louisaspaarpot door giften en opbrengsten in het afgelopen jaar is gegroeid tot bijna 7.000,-.

Door de Corona uitbraak zijn de inkomsten uit collectes en de vrijwillige bijdragen bij concerten dit jaar veel minder. Voor ons een extra reden om een beroep op u te doen. Wij vragen de ons bekende gulle gevers hun bijdrage te continueren en alle andere om weer serieus te overwegen: 'Vriend van de Lambertuskerk' te worden met een financiële bijdrage. In de bijgesloten envelop treft u verdere praktische informatie aan. Wij rekenen op u.

De contactgroep Linden