

Quarantaine

Een woord dat we deze tijd heel vaak en volgens sommigen veel te vaak horen. Het woord zelf en het begrip – de inhoud – is al heel oud. Quadra, quadrante, quarranta, quadraginta, allemaal oude woorden uit het Latijn en het Italiaans. Ze hebben allemaal iets te maken met vier of veertig.

40

Veertig dagen afzondering. Toen Noach in de ark verbleef regende het veertig dagen. Het Joodse volk trok veertig jaar door de woestijn, Jezus vastte veertig dagen aan het begin van zijn openbaar leven, er zijn nog meer voorbeelden te vinden.

In vroegere eeuwen moesten bv. VOC schepen 40 dagen in isolatie voor ze in de thuishaven konden aanleggen. Angst voor ziektes uit andere werelddelen.

Ook binnen onze (kerkelijk) jaarkalender speelt ‘veertig dagen’ een rol. De Kersttijd duurt officieel tot 2 februari – veertig dagen. De vasten heeft een lengte van 40 dagen en de periode tussen Pasen en Hemelvaart is ook 40 dagen.

Eigenlijk is de enige uitzondering de tijd vóór Kerstmis. Die duurt vier zondagen. Wel vier, maar geen 40 dagen.

Wie had gedacht dat het oude begrip ‘quarantaine’ nu in 2020 nog zo’n prominente rol zou spelen in onze samenleving?

Was het maar allemaal voorbij!

HvR