

---

## Herfst

---

### **Herfst**

(van Toon van Dijk)

*Aarzelend licht zacht  
door flarden van mist  
en doorzichtige bomen  
spiegelt op het vochtige gras  
glinstert op vluchtige draden  
gesponnen van bijna niets.*

*Het water ligt kalm  
licht bewogen door de wind  
of een scherende vogel,  
een dwarrelend blad  
een konijn dat scharrelt  
in het vochtige groen.*

*Een weemoedig afscheid  
van het bruisende leven  
van de warme zomerse zon  
toch hoopvol uitzien  
naar een nieuwe toekomst  
naar wat telkens weer komt.*

*Met het goede in gedachten  
gaan we weer verder:  
de pijn van het afscheid  
de fijne herinneringen,  
Want bewaard zal blijven  
wat mensen verbindt.*