
In Memoriam

In Memoriam Ans Schrijvershof-Schel

Ans ken ik als een warme open vrouw, die in alle omstandigheden de zonnige kant van het leven uitstraalde. Dat maakte haar zo geliefd.

De mensen om haar heen kregen haar volle aandacht, vooral Ruud, die haar grote liefde was.

Velen hebben genoten van haar lekkere hapje en drankjes. Zelf was ik vaak een van die genietters.

Haar passie voor koken was een ware kunst: zoals zij de heerlijkste gerechten toverde.

Voor een goed gesprek nam Ans alle tijd

Met volle overtuiging vervulde zij haar functie als hoofd behandelteam op de Rooyse

Wissel en dat werd erg gewaardeerd.

Helaas heeft zij, zo jong nog, de strijd voor haar gezondheid niet kunnen winnen. Ans, wat een groot gemis.

Anneriet

In Memoriam

In Memoriam Cees Menheere

Op zaterdag 8 maart was in de Boskapel in Nijmegen de afscheidsviering voor Cees Menheere. Cees woonde in Grave, maar was tot enkele jaren geleden een graag geziene gast in onze kerk in Linden. Samen met zijn vrouw José kwam hij met de auto of tandem -Cees was sinds zijn tweede jaar blind - naar onze kerk.

Met velen van onze Geloofsgemeenschap hebben zij in 2009 ook de reis naar Rome meegemaakt. Hij was humoristisch, erg muzikaal en schreef ook menige liedtekst.

Hij heeft Ton Keijzers een aantal keren op het orgel vervangen. De laatste jaren zagen we hem niet meer, omdat zijn gezondheid erg achteruit ging o.a. vanwege de ziekte van Parkinson.

Cees was een bijzondere man.
