

In Memoriam

In Memoriam Toos Straten-Van Loosbroek

Wat was het mooi en indrukwekkend om jullie, de kinderen en kleinkinderen van Toos,

vorige week zondagmiddag in het ziekenhuis hand in hand in een grote kring samen te zien rond jullie "mater familias". Jullie waren bijeen in heel jullie verscheidenheid,

maar ieder van jullie verbonden met een kostbare schat in je midden, jullie zorgzame, groothartige en lieve moeder en oma.

Daar voelde je hoe de stervende Toos in leven was geweest:

met eigen persoonlijke en eerlijke aandacht en goedheid voor ieder van jullie, zoals zij dat aan haar bijna 50-jarig huwelijk met Piet Straten had overgehouden.

Het overlijden van haar echtgenoot op 14 januari 2004 was een zwaar verlies voor Toos. Tot het laatst had ze tijdens de 14 maanden van zijn ziekte thuis voor hem gezorgd.

Ze woonden nog niet zo lang in Linden met Anneke en haar gezin rechts van hen en Marc en zijn gezin links van hen. Als pastoor van Linden leerde ik Piet en Toos in die tijd kennen. Ik merkte hoezeer zij aan elkaar gehecht waren en hoe gelukkig zij samen waren. Vanuit die tijd dateert onze vriendschap.

Hier, in deze kerk, ben ik mogen voorgaan in de uitvaart voor Piet Straten.

Toos bleef achter, niet groot van gestalte, maar groot in haar stille verdriet. Vanuit Linden reed ze tot voor kort een paar keer in de week naar het kerkhof hierom weer bij Piet te zijn met alles wat haar bezighield.

Op 10 oktober 2015 verloor zij plotseling haar zoon Marc. Dat was opnieuw een zware klap voor Toos. Zij was gebroken, maar probeerde zo goed als zij kon flink en overeind te blijven, allereerst voor Ineke en haar kinderen.

Zorgzaam was Toos ook voor de grotere families Van Loosbroek en Straten.

Ze wisten haar te vinden, omdat van haar oprechte aandacht uitging. Je vond bij haar een luisterend oor, begrip en geduld, maar ook ooit een duidelijke mening. Toos stond midden in het leven, en zij was niet bang voor de dood, zoals zij me meerdere keren toevertrouwde.

Zij volgde uitdrukkelijk de weg van Jezus Christus: leven mét anderen en vóór anderen.

We kunnen er dan ook veilig op vertrouwen dat ook haar weg niet eindigt in dood en vergetelheid, en dat het ook voor Toos Pasen wordt.

En aan de andere kant van de dood zijn er velen die zij graag terugziet:

haar Piet, Marc, haar ouders die zij nog altijd graag noemde, haar schoonouders, en de velen uit de familie die zij bijstond bij ziekte en zorgen.

Wat een geluk hadden wij in Linden dat deze lieve en wijze vrouw in ons kleine dorp was komen wonen.

Zij was geen vrouw van aandacht trekken, van grote woorden, of van geweldige daden. Ook in ons midden bleef zij zichzelf: aandachtig vóór en begaan mét ieder. Zoals ik eerder deze week al zei:

zij was van Linden gaan houden en Linden was van haar gaan houden.

Op hoge leeftijd had Toos nog leren bridgen en werd zij lid van onze soos. En eerlijk, we waren altijd blij als we haar op woensdagmiddag zagen verschijnen, een maand geleden voor het laatst.

Het afgelopen jaar zagen we haar gezondheid langzaam achteruitgaan.

Maar Toos wilde daar niet veel aandacht voor. Ze bleef de dappere vrouw die zij steeds was geweest, en legde de nadruk op wat goed was, zoals haar Piet dat tijdens zijn ziekte ook gedaan had.

Toos was een trouw lid van de geloofsgemeenschap in Linden. Bij een van de vieringen in ons Lambertuskerkje zongen we het 'klein danklied' van Huub Oosterhuis. Na de viering zei ik tegen Toos dat ik dat zo'n prachtig lied vond. Ja, verklapte ze me, ik krijg ooit tranen in mijn ogen als we dat zingen..... Het is het lied van dankbaarheid en vertrouwen, zo toepasselijk in dit uur van afscheid nemen.

In vriendschap voor Toos en in diepe verbondenheid met haar wil ik het nu hier zingen:

**Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild, hebt boven
het nameloze mij uitgetild.
Laat mij dan dankbaar leven mijn volle tijd, geborgen in
de bevende zekerheid
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in Uw
hand !**

(Piet Vermeeren sprak deze tekst uit tijdens de afscheidsdienst in Neerbos, waar veel Lindenaren aanwezig waren.)