

Om even bij stil te staan

VERDRIET

“Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je huilt om wat je vreugde schonk”

Kahlil Gibran