

Andere plaats monument 1944

Andere plaats monument 1944

Degenen die de verslagen van de Dorpsraad lezen zijn al op de hoogte. De opknap van de ingang van Linden is een mooie gelegenheid om het monument voor de in 1944 in Linden gevallen Amerikaanse militairen te verplaatsen

Het huidige monument is tot stand gekomen op initiatief van Mies Peters en Toon Driessen. Mies Peters was als eerste ter plaatse toen de Amerikaanse Dakota in 1944 neerstortte in Linden, waar nu de A73 ligt. Chris Kepser –inmiddels ook overleden– heeft de metalen plaquette op de grote steen laten ontwerpen en uitsnijden.

De plaats waar het monument nu staat is onopvallend en te weinig representatief. In overleg met Esther Peters, die de initiatiefnemers vertegenwoordigt en lid is van het Herdenkingscomité van de gemeente Cuijk, is een plan gemaakt om het monument te situeren aan de Lindense kant van de A73 op de hoek van de Oostermeerweg en afslag naar den Drul, waar de ingang van Linden een nieuw gezicht krijgt.

Ruud Schrijvershof heeft het plan gemaakt (ook een maquette) en heeft toegezegd tegen materiaalkosten mee te werken aan de uitvoering daarvan. Er is een vergunning aangevraagd. Met behulp van externe adviezen ligt er binnenkort een uitvoeringsplan dat ook nog gefinancierd moet worden. De dorpsraad zoekt daarvoor sponsors. Alle bijdragen helpen maar we hopen met name op ondersteuning van Lindense bedrijven en hun relaties: dat kan ook in natura: advies, materiaal of arbeid.

We streven ernaar om het monument op 17 september 2019, wanneer we het 75 jaar geleden is dat Zuid-Nederland werd bevrijd, officieel te onthullen.

De Dorpsraad Linden