

Ook onze kerkklok 75 jaar bevrijd!

Op de komende Kerstavond 2019 zal het precies 75 jaar geleden zijn dat onze kerkklok weer in de toren hangt en luidt op haar eeuwenoude vertrouwde plek.

Op vrijdag 18 december 1942 werd de aloude kerkklok op last van de bezetter uit de toren gehaald. Pastoor Verbunt protesteerde in het bijzijn van enkele parochianen tegen deze gang van zaken, helaas zonder resultaat. De kerkklok, die nog altijd bij de toren stond, werd op 10 februari 1943 opgehaald en weggevoerd uit Linden. Pastoor Van de Lokkant te Beers regelde dat het klokje van het zusterklooster te Beers in de toren van Linden werd gehangen voor het slagwerk.

Via de Beerse frater Solanus werd de Lindense klok in december 1944, dus na de bevrijding van Zuid-Nederland, opgespoord in Tilburg. Daar stond onze klok, samen met de kerkklok van Beers. Burgemeester Van Raaij (de vader van Cees van Raaij) vertrok persoonlijk naar Tilburg, vond daar inderdaad de beide klokken en regelde met de militaire bevelhebber van de stad dat de klokken via militair transport terugkwamen naar waar ze behoorden.

De klok werd op 24 december 1944 teruggehangen in de kerktoren van Linden zodat zij met Kerstmis 1944 weer voor het eerst voor de Nachtmis heeft kunnen luiden.



**Komende Kerstavond dus precies 75 jaar geleden!
Mogen we in dit herdenkingsjaar van 75 jaar vrijheid ook daar dankbaar voor zijn.**

(bron: Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers)