

Liturgie in onze kerk

Met een zonnig gevoel kijken we terug op de zomer van 2018. Dat geldt uiteraard voor de uitbundige buiten - warmte van de afgelopen maanden, maar we hebben diezelfde sfeer ook meer dan eens mogen ervaren tijdens de vieringen in onze kerk. Elders in dit blad leest u over de bijzondere 4Daagse morgen in onze kerk en de TV-opnames die daarvan gemaakt zijn voor het programma 'Het Gevoel van de Vierdaagse'. We zijn er echt een trots op. We zijn ook dankbaar dat twee van onze vaste voorgangers Laurens Koole en Frans Smulders zich die morgen weer presenteerden als echte gastheren van onze Geloofsgemeenschap.

En nu wordt het herfst. September de 'fruitmaand' en oktober de 'wijnmaand' volgens de oud-Nederlandse kalender. Wat die Fruitmaand betreft, daaraan doen wij in onze Lambertusgeloofsgemeenschap voluit mee. De heilige Lambertus wordt 'de appelschudder' genoemd. Op zijn feestdag 17 september begint de appeloogst. We hebben het daar dan over in de liturgie van die dag. De zondag het dichtst bij die 17e september is toch altijd een bijzondere dag. We

denken dan ook de vijf Amerikaanse gesneuvelden die tot 15 maart 1946 op ons kerkhof begraven lagen en die daarna overgebracht zijn naar het Limburgse Margraten.

In het weekend daarvoor, op zondag 9 september, viert ons Sint Antonius en Maria Gilde haar naamdag. Pastoor Theo Lamers zal in de viering van 9.30 uur voorgaan en het koor uit Katwijk komt die morgen in onze kerk zingen. Omdat wij goede gastheren willen zijn, is ook op deze zondag koffie drinken na de kerkdienst in De Burcht.

Het valt gasten, maar ook onze eigen bezoekers uit Linden en omgeving, op dat wij bijna iedere zondag een nieuw boekje maken en uitgeven om de zondagsviering goed mee te kunnen beleven. Voor de voorgangers is dat toch altijd een hele verantwoordelijkheid en ze besteden er altijd veel zorg en aandacht aan. Dankzij Wil Langen, van het parochiesecretariaat, worden de boekjes keurig en op tijd verzorgd. Een compliment en dank waard! Na afloop van de zondagsviering legt iedereen de boekjes netjes terug. Bij dezen de oproep aan iedere bezoeker. Neem het boekje gerust mee naar huis!

De voorgangers van onze Geloofsgemeenschap wensen u inspirerende vieringen toe in de komende weken.

HvR, coördinator Liturgie