

Pinksteren, adem van de Geest

Een feest van vuur en vlam,
van storm en ontij,
een feest met open deuren
en vrijmoedige taal:
'Christus is de Heer!
Wij kunnen niet meer zwijgen!'

Pinksteren,
het feest van de jonge Kerk
en van de eerste dopelingen,
van geestdrift en bezieling.
Het feest van nieuwe warmte
zonder angst en zonder vrees
voor de machthebbers van de oude aarde.

Pinksteren,
was de vlam aan de lont,
een vlam verder kronkelend
in het middellandse-zee bekken.
In alle havensteden slaat de vlam aan
onder slaven en matrozen,
onder soldaten en gladiatoren van het oude rijk.

Pinksteren,
een feest tot op vandaag?
Of is het vuur voorgoed gedoofd,
de storm geluwd, de geestdrift uitgeteld?
Gaan de deuren weer behoedzaam dicht
en wordt zijn naam verzwegen,
uitgeveegd als hinderlijk en onverdraagzaam?

Pinksteren vandaag,
is de deuren opengooien
voor de Kerk van morgen
die gedragen wordt
door mannen en vrouwen,
uit het volk genomen
en voor het volk bestemd.

Pinksteren vandaag,
een Kerk met een taal,
vrijmoedig en echt,
die elke mens verstaat
een Kerk met de eerste vlam
en de stormwind van toen:
adem van de Geest.

Manu Verhulst

