

Muziekmeditatie

Aanstaande donderdag 22 maart 2018 om 20.00 uur in de Lambertuskerk

Net als vorig voorjaar een muziekmeditatie. Nu met als thema “Lente Pasen”.

De rode draad vormen de jaargetijden van Joseph Haydn.

De muziek neemt u samen met het boekje even mee naar een andere wereld en andere gedachten.

Joost Angenent koos de muziek.

De eerste regels van het boekje luiden:

Er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen in onze wereld, dat we bijna zouden vergeten dat er ook veel positieve gebeurtenissen zijn en dat er zoveel goeds en moois bestaat. Daarom richten we ons vandaag in een muzikaal tweeluik op eenvoud en oprechte blijmoedigheid.

Het programma duurt ca anderhalf uur met een korte pauze waarin koffie wordt geschonken.

De toegang is gratis. Wel kunt u een vrijwillige bijdrage geven voor de koffie en de instandhouding van de kerk.