

De Goede Week in Linden

Binnen onze Lindense Geloofsgemeenschap besteden we in de Goede Week altijd nog meer zorg en aandacht aan de liturgische vieringen, dan we gewoonlijk al doen. Dat is te zien aan de voorbereidingen rond en in onze kerk. Versiering, schoonmaak binnen en opruimen en aanharken buiten; het gebeurt allemaal door onze vrijwilligers. Ook het Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent en organist Ton Keijzers repeteren voor de Paasmorgenviering. Kortom, er staat zichtbaar en merkbaar iets belangrijks te gebeuren.

Palmzondag – viering om 10.00 uur – voorganger Herman van Rhee

Op die dag richt de liturgie zich op de intocht van Jezus in Jeruzalem. Enthousiaste volgelingen halen hem met zwaaiend palmtakken als de grote bevrijder in. Even lijkt het er voor hen op dat hij aan hun verwachtingen zal voldoen, maar al snel klinkt het ‘mijn koninkrijk is niet van deze wereld.’

Wanneer het weer het toelaat zullen we een korte palmzondagplechtigheid houden op het J.P.M. Keijzersplein voor de Kerk en dan in processie de kerk intrekken voor de verdere liturgie. Het palmtakje voor thuis bij het kruisbeeld wordt uitgereikt.

Witte Donderdag – viering om 19.00 uur – voorganger Frans Smulders

De herdenking van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn Apostelen. De kerk staat dan stil bij de instelling van de Eucharistie en het Priesterschap.

Binnen onze geloofsgemeenschap richten wij ons die dag op het breken van het brood en we geven daarmee gehoor aan de oproep van Jezus zelf ‘doe dit tot mijn gedachtenis’.

Indrukwekkend is altijd het einde van de Witte Donderdagviering waarbij als voorteken van de Goede Vrijdag het altaar van alle versieringen wordt ontdaan.

Goede Vrijdag – viering om 19.00 uur – voorganger Trees van den Broek

De dag waarop we aandacht hebben voor het lijden en sterven van Jezus. Bijna overal in de samenleving zijn gelovigen op dat moment stil en ingetogen. Sommigen bidden de ‘Kruisweg’, anderen luisteren of bezoeken de Matteüs Passion.

In onze liturgie hebben we aandacht voor het lijden en sterven van Jezus en brengen we een bloemenhulde bij het kruis met onze zelf meegebrachte bloemen. Het Kruis, dat voortaan het symbool is van het Nieuwe Leven dat ons met Pasen is aangezegd.

Pasen – viering om 10.00 uur – voorganger Laurens Koole

Het Hoogfeest van Pasen, zo beleven we deze zondagmorgen. De liturgie is uitbundig en vol symboliek. De nieuwe Paaskaars wordt vanuit de Martinuskerk in Cuijk binnengedragen en ook het gewijde water brengen we binnen in onze kerk.

Het Gelegenheidskoor luistert deze bijzondere viering op. Ook wordt u de gelegenheid geboden om het zakje van de Vastenactie in het daarvoor bestemde offerblok af te geven.

Wij wensen u een Goede Week!

namens de Voorgangers

Herman van Rhee