

Het licht van Kerstmis

Het pril geluid vanuit schamele verblijven
droeg, zegt men, ver genoeg die nacht
om herders in het veld hun schapen te doen drijven
naar waar het kind ter wereld was gebracht.

Drie koningen, hun blik in ruimten niet te meten,
volgden een ster, hun kennis schoot te kort:
ze kwamen bij het kind, klein als hun eigen weten,
en aarzelden: "Wat als het groter wordt?"

Het kind ging lopen, praten, en de woorden
bleken voor iedere tijd, kostbaar en waar,
een inspiratiebron voor velen die ze hoorden.

Voor wijzen zond de nieuwe ster die gloorde
ver van hun horizon en onberekenbaar,
een simpel kort bericht: 'Bemin elkaar'.

Tijs Dorenbosch