

Vastenactie

Het is een goede traditie dat in de vastentijd een actie plaats vindt voor een goed doel ergens in de wereld. Die traditie ontstond uit het besef dat de welvaart in ons land best iets meer gedeeld mag worden. Zeker als we zelf wat minderen blijft er iets over voor anderen elders in de wereld die het minder hebben.

De actie was symbolisch want de vergelijking met een druppel op een gloeiende plaat dringt zich nadrukkelijk op maar daarmee was de actie niet minder waardevol. Het betrof vaak een soort ontwikkelingshulp.

De laatste jaren waren de doelen en het materiaal minder aansprekend en ook de feitelijke opbrengst misschien wel omdat we tegenwoordig ook anders aankijken tegen ontwikkelingshulp. Bij de adventsactie was dat ook het geval. Daarom hebben we zelf een aansprekend doel gezocht en dat was een daverend succes.

Voor de vastenactie zijn we daarom ook op zoek naar iets dat door zijn aard of actualiteit aanspreekt. Suggesties zijn welkom.

In het komende nummer dat voor Palmzondag uitkomt komen we erop terug.