

Op de pastorie, een eeuw geleden

De pastorie van Linden, het grootste en tegelijk meest onvindbare huis van Linden, werd rond 1905 gebouwd door de toenmalige pastoor jonkheer Van Rijckevorsel van Kessel. Dat deze pastoor van adel wel wat standing gewend was blijkt uit de omvang van de pastorie, met een luxe verbinding naar de sacristie en naar verluidt een bijpassende wijnkelder...

Het onderstaande verslag van twee pastoorsmeiden geeft een mooie inkijk in het leven op de pastorie en in de maatschappelijke verhoudingen van destijds. Het Rijke Roomsche leven, zullen we maar zeggen, ongekennd naar de huidige maatstaven.

Nieuwe pastorie

Vele inwoners van Groot-Linden hebben hand- en spandiensten moeten verrichten voor de bouw van de nieuwe pastorie. Doortje Jacobs en Sien van den Berg hebben een tijdje bij de pastoor de was gedaan.

“In de achterkeuken werd eerst de was gekookt en daarna kwam het wasbord te voorschijn. Na het schrobwerk werd de was vervolgens viermaal gespoeld. Op de zolder van de pastorie, dat was een heel gesleep voordat je daar was, kon de was gedroogd worden. Achter het huis was een grote plak gras en daar werd het wasgoed op de bleek gelegd. Het was er goed op de pastorie. Heel anders dan bij ons thuis. Op de onderverdieping lagen op de vloeren van die heerlijk dikke vloerkleden. Er was een gezelschapsdame (de hofdame genoemd) die de scepter zwaaide over het personeel op de pastorie. Vervolgens had de pastoor twee hulpen in de huishouding voor het koken en poetsen. Het eten was er verrukkelijk. Na het overlijden van de pastoor in 1921 werd er een grote openbare verkoop gehouden die wel drie dagen duurde. Er was ontzettend veel volk op afgekomen. Mijn ouders gingen, als er een ‘uutroep’ (openbare verkoop) in Linden was, er altijd naar toe.”

(Uit het boek Linden Groot en Klein, samengesteld door Angeline van der Donk en Antoon Donkers)