

Gedicht

De winter lijkt al voorbij
hoewel het nog behoorlijk koud kan zijn.
En dan is binnen de warmte fijn
totdat een huivering tussen de schouderbladen
je doet rillen.

De winter lijkt voorbij,
hoewel het nog behoorlijk koud kan zijn.
En dan wacht je
tot iets onverwacht
je lippen doet trillen.

De winter lijkt voorbij,
hoewel het nog behoorlijk koud kan zijn.
En dan ga je,
tot een stem zegt,
wacht, ik kom naar je toe.